

NHỮNG LỜI TIÊN TRI
TRONG CÁC SỨ ĐIỆP
“SỰ SỐNG THẬT TRONG THIÊN CHÚA”
vào giai đoạn Cuối Thời này

Vassula Rydén

www.susongthat.org

www.tlig.org

Bà Vassula Rydén không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót nào trong bản dịch này, hoặc bất cứ điểm nào mà bản dịch không theo sát với bản tiếng Anh nguyên thủy.

Thiên Chúa không bao giờ ngưng bày tỏ chính Mình cho loài người; Người không bao giờ ngừng làm việc. Trong những ngày cuối cùng này, người ta nói rằng nhiều người sẽ đánh mất đức tin vào Thiên Chúa và sẽ bỏ đạo. Trong các sứ điệp “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”, Chúa Kitô đang kêu gọi thế hệ chúng ta ăn năn sám hối và làm hòa với Thiên Chúa. Người yêu cầu thế hệ này hãy sửa đổi tận gốc. Người đang kêu gọi chúng ta biến cuộc sống của mình thành một lời cầu nguyện không ngừng. Người đã từng kêu gọi các Giáo Hội hãy hiệp nhất trong khác biệt, và thống nhất ngày lễ Phục Sinh. Người đã từng cảnh báo chúng ta rằng, sự dữ sẽ đưa đến nhiều sự dữ hơn trên chúng ta; chính sự xấu xa độc ác của chúng ta, khiến chúng ta đang tự hủy diệt chính mình, và chúng ta đang khiêu khích Thiên Chúa trút phép Công Thẳng của Người trên chúng ta. Thiên Chúa chỉ có mục đích là đưa chúng ta trở về Nhà an toàn và bình an bằng mọi dây yêu thương. Vậy chúng ta đừng có thái độ như người Do Thái, đã thách thức Chúa Giê-su và chât vấn Người, khi

Người chữa cho một người đàn ông được khỏi bệnh trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-su đã đáp lại họ: ***"Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."*** (Ga 5:17).

Thế giới ngày nay quả là đang chìm đắm trong tội lỗi và đồi trụy, những tội lỗi này đưa đến các tai hoạ, dịch bệnh, chiến tranh và thiên tai. Trong những năm qua, thế giới đã không ngừng khiêu khích Sự Công Bằng của Thiên Chúa. Chúa không bao giờ truyền cho ai ăn ở vô đạo (Si 15: 20). Trong một sứ điệp, Chúa đã nói rằng, có những tệ nạn lớn, những khởi xướng giết hại trẻ thơ, luôn luôn được thực hiện dưới chiêu bài nhân danh hòa bình và phát triển; tình trạng giết người, gian lận, tham nhũng, bạo loạn và thê gian thê dối đã trở thành hình ảnh điển hình của thế hệ này. Chúa không thể chịu đựng hơn được nữa, khi Người chứng kiến quá nhiều linh hồn phải rơi vào hoả ngục, đời đời kiếp kiếp, do những hành động xấu xa ghê tởm của họ.

Đây là lý do tại sao, trong những ngày Cuối Thời này, vì Lòng Thương Xót vô biên, Thiên Chúa hằng gửi Thánh Thần với năng quyền, để nuôi dưỡng các sứ giả và ngôn sứ, hầu sai họ ra đi để nhắc nhở cho thế giới nhớ đến sự hiện diện của Người, và truyền đạt cho họ biết Thánh Ý của Người; như thường lệ, Người sẽ chọn những dụng cụ yếu đuối, như Thánh Kinh có nói: ***“sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối ...”*** (2 Cô.12,9). ***những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những người mà thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những người mà thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, chính là những người Thiên Chúa chọn*** (1 Cô 1: 27-28). Chúa sẽ chỉ dạy họ những gì phải nói với người ta. Người nói với những tâm hồn vẫn còn đang dao động rằng: ***các con hãy vui vẻ tập trung tư tưởng của mình vào Cha, và vào những việc can thiệp Thần Linh của Cha, còn những người nói rằng: “chúng tôi không cần***

phải nhìn thấy những điều kỳ diệu”, thì Cha bảo cho các con biết: “hãy đưa tay lên mà bịt miệng mình lại đi, và đừng xem việc can thiệp đầy nhân từ thương xót của Cha như là một sự xâm phạm đến các con, nhưng là để ban cho dân Cha ân sủng được cứu độ nhờ những việc kỳ diệu Cha đang làm giữa thời đại đen tối của các con; vì thế, các con hãy làm điều gì là đúng đắn, nghĩa là hãy khiêm nhường bước đi cùng với Cha, Thiên Chúa của các con;” (SSTTTC, 06.06.2000)

Vậy thì tại sao lại có người còn ngạc nhiên khi Chúa Thánh Thần gia tăng ân sủng trong thời điểm đen tối này để giúp đỡ chúng ta? Một trong nhiều ví dụ trong Thánh Kinh về cách Thiên Chúa phản ứng trong thời kỳ nổi loạn và bội giáo, là một đoạn trong sách ngôn sứ Giêrêmia 4: 23-28, qua đó Thiên Chúa tiết lộ,

“Tôi nhìn xuống đất: toàn là trống rỗng, tôi ngược lên trời: chỉ thấy tối om. Tôi nhìn núi non, chúng run lẩy bẩy, mọi đồi cao đều

chuyển động rung rinh. Tôi đưa mắt nhìn: đâu còn ai nữa, chim chóc trên trời cũng trốn biệt tăm. Tôi đưa mắt nhìn: đồng xanh đã thành sa mạc, mọi đô thị đều tan hoang trước mặt ĐỨC CHÚA, trước cơn thịnh nộ bùng cháy của Người. Vì ĐỨC CHÚA phán như sau: Cả xứ sẽ bị tàn phá. Vì thế, đất sẽ chịu tang, trên cao, trời sẽ tối sầm;”

Nhưng điều tồi tệ nhất là mặc dù trong hơn 34 năm qua, trong các sứ điệp “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” của Người, Chúa Kitô đã van nài, và hiện giờ Người vẫn còn đang nài van các mục tử và các đáng bậc trong Giáo Hội từ bỏ lối sống chia rẽ đầy tội lỗi của mình, và ăn năn sám hối cùng làm hòa với nhau, bằng cách thống nhất ngày lễ Phục sinh, hầu đi đến hiệp nhất trong Giáo Hội. Vậy mà cho đến giờ, các vị mục tử vẫn tiếp tục bịt tai lại trước lời nài xin của Người. Nói cách khác, vì lòng nghi ngờ, nên các vị ấy đã gạt bỏ Người. Những thừa tác viên của Chúa Kitô đã xua đuổi Người khi vẫn chọn sống trong tình

trạng chia rẽ. Bởi vậy Chúa Kitô đã quay lưng lại với các ngài. Chính bản tính kêu ngao và sự tự phụ giống như những người Phariseu của các ngài đã bóp nghẹt Thần Khí. Thế rồi, sự hờ hững của các mục tử đó đã khiến con chiên đi vào con đường lầm lạc. Sự thờ ơ của các vị mục tử trước những lời van nài của Chúa Giêsu khiến chúng ta nhớ lại các tông đồ, khi các ông được báo tin Chúa Kitô đã sống lại, và đã nhìn thấy Người nhưng các ông không tin. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.

Chính Thánh Kinh đã viết: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (Jn. 1:1;) *Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người; Người đã đến thế gian. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã*

đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Jn. 1:9-11).

Giờ đây, trong những ngày cuối cùng, Chúa chúng ta đã đến, và vẫn đang đến theo phương cách mới này để **đổi mới** toàn thể tạo thành (Khải huyền 21: 5). Vì Lòng Thương Xót Vô Biên, Chúa đã đến để đem niềm hy vọng, và soi sáng cho thế giới, bằng cách đem tất cả những người đã lầm đường lạc lối trở về, nhưng đến nay rất ít người nhận ra Sự Hiện Diện đầy ân sủng của Chúa, còn những người tin nhận lời kêu gọi của Người thì lại càng ít hơn nữa. Xem thường Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là một sự báng bổ (SSTTTC, 06.06.2000). Chúa Kitô đã đến nhà mình trước tiên, chứ Người không bỏ mặc, Người đến với người nhà của mình, giữa những người của mình, nhưng có nhiều mục tử của Người và các tín hữu đã không nhận ra Người - rằng Người chính là Tác Giả của các Sứ Điệp ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’. (SSTTTC, 31.05.2006; 16.05.2011). Vì con tim chai đá và lòng ngờ vực mà người phàm đã không chấp nhận Người, và

một lần nữa lại hất hủi Chúa Tình Yêu. Chẳng lẽ họ đã quên rằng “***Chúa Kitô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa, mà bênh vực và chuyển cầu cho chúng ta***” (Rm 8,34). Thế gian đã không nhận biết Người, và thậm chí cho đến nay vẫn tiếp tục chối bỏ Người. Thái độ của thế giới ngày nay cũng tương tự như thái độ của Pharaoh xưa kia, vì thói kiêu căng ngạo mạn, họ ngoan cố, chối bỏ và hoài nghi tất cả những gì là sự Thánh Thiện, còn đối với những người khác trên thế giới, Chúa chúng ta nói rằng, lối sống đồi trụy của họ ***còn tồi tệ hơn rất nhiều so với dân hai thành Sodoma và Gomorrah nữa.*** (SSTTTC, 05.08.1990)

Những lời tiên báo liên quan đến đại dịch COVID-19

Cho phép tôi đề cập đến những lời tiên tri mà Chúa Kitô đã ban cho tôi hết lần này đến lần khác, để viết trong sách Sứ Điệp “Sự Sống Thật trong thiên Chúa” của Người – Có những lời tiên báo đã trở thành hiện thực, và những điều sẽ xảy

ra. Tôi sẽ bắt đầu với COVID-19. Chúng ta có thể gọi COVID-19 là “bệnh dịch của thời đại chúng ta”. Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Chúa để cho bệnh dịch xâm nhập vào dân của Người.

Đầu năm nay, trong giai đoạn đầu tiên của đại dịch, Chúa Giêsu, do Lòng Thương Xót, đã ban cho chúng ta một sứ điệp ngày 13 tháng 3 năm 2020. Đó là sứ điệp quan trọng mới nhất về đại dịch, đây là những gì Chúa đã nói với tôi:

“hãy triệu tập mọi người và nói với họ rằng: nếu các con không hối cải và chân thành cầu nguyện, thì sự dữ này sẽ tồn tại lâu hơn các con tưởng; hãy quay về với Cha là Thiên Chúa của các con, và hãy ăn năn sám hối; khi các con chân thành cầu nguyện chung với nhau, thì Cha, Thiên Chúa của các con sẽ đoái nhận lời các con cầu xin; chạy tịnh sẽ xua đuổi được ma quỷ; bất kỳ việc hy sinh nào cũng được Cha chấp nhận; các con hãy gạt bỏ lòng thờ ơ, từ bỏ con đường xấu xa, và làm hòa với Cha, là Thiên Chúa của các con; hãy cho Cha

nghe được lời này: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội!" thì Cha sẽ tỏ lòng trắc ẩn; và Cha sẽ trút như mưa phúc lành xuống trên tất cả các con; nào, đừng sợ; Cha đang lắng nghe đây ... ic;"

Chúa Kitô đang lắng nghe và trút như mưa phúc lành xuống trên các bạn. Vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, nhân dịp phát biểu sau khi đọc kinh Regina Caeli (Lạy Nữ Vương Thiên Đàng), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi cho toàn thế giới một thông điệp tương tự với thông điệp của Chúa Kitô ban ngày 13 tháng 3 năm 2020, hai thông điệp giống nhau đến kinh ngạc:

"Vì cầu nguyện có một giá trị phổ quát, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Ủy Ban Cao Cấp về Tình Huynh Đệ Nhân Loại đối với các tín hữu của mọi tôn giáo, cùng nhau hiệp nhất về mặt tâm linh, vào ngày 14 tháng 5 này trong một ngày cầu nguyện, ăn chay và thực hành các công việc bác ái, để cầu khẩn Thiên Chúa giúp nhân loại vượt qua đại dịch coronavirus, anh chị em hãy nhớ

ngày 14 tháng 5, tất cả các tín hữu của mọi tôn giáo cùng nhau cầu nguyện, ăn chay và thực hiện các công việc bác ái!”

Theo lịch của Giáo Hội Công Giáo về các thánh, thì ngày 14 tháng 5, là ngày kính thánh **Thánh Corona**, là vị Thánh bảo trợ của những người bị các **bệnh dịch**. Qua bao thế kỷ, nhiều người thường đến cầu xin Thánh Nữ giúp đỡ khi họ gặp cảnh lo lắng phiền muộn, rắc rối, có thể là bão lớn, hoặc khi gia súc bị bệnh.

Thánh Corona không phải là tên của virus. Theo tiếng Latin, từ ‘corona’, có nghĩa là ‘vương miện’, một dấu hiệu cho thấy vị Thánh trẻ tuổi đã đạt được ‘triều thiên đời sống vĩnh cửu’, vì đức tin vững vàng của thánh nữ. Sự nối kết với cái tên coronavirus, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Một video với lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, do truyền thông Vatican thực hiện. Có thể xem trong trang mạng:

<http://www.tlig.net/popevideo.php>

Cha J. L. Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D. một nhà chuyên môn về khoa Thần Học huyền bí, cũng đã chia sẻ các suy tư sâu sắc của mình. Cha đã nói như sau:

“Như Thiên Chúa đã gửi dịch bệnh đến với dân Ai Cập xưa kia, và dịch bệnh đã kéo dài trong nhiều tháng, để làm cho họ từ bỏ các ngẫu tượng, và nhắc nhở họ rằng, duy chỉ mình Người là Thiên Chúa của họ, thì trong mấy tháng vừa qua, Thiên Chúa cũng lấy đi các ngẫu tượng mà chúng ta sùng bái. Điều kỳ lạ là ở chỗ này: Virus là một sự dữ, nhưng Thiên Chúa đã để cho nó hoành hành; và chúng ta đang chứng kiến nhiều nơi giải trí, nhà hát, sân vận động, các trung tâm dân sự và thương mại đang đóng cửa...

Cuối cùng, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là vắc xin hoặc thuốc men, nhưng có thể Thiên Chúa để cho chúng ta phải bị cách ly, hầu làm cho chúng ta xa rời những trò tiêu khiển của thế

gian, và sẵn sàng để Người thấy chúng ta đang canh tân đời sống nội tâm trong mùa Chay, bằng cách tập trung vào điều duy nhất và thực sự quan trọng nhất trên trần gian: Chúa Giêsu.”

Thật vậy, chỉ có Chúa Giêsu mới là phương thuốc duy nhất của căn bệnh này và tất cả những bệnh tật khác. Đặc biệt là căn bệnh ảnh hưởng đến loài người, khiến con tim của họ biến thành đá và làm cho họ mất nhân tính. Thực vậy, mọi thụ tạo của Thiên Chúa phải tìm lại chỗ đứng của mình trong sự hiệp nhất nhân loại với tình yêu thương. Hãy cầu khẩn Thánh Danh Người thì Người sẽ nghe tiếng bạn khẩn cầu, Người sẽ giúp đỡ và chữa lành cho bạn!

Chúa đang cố gắng tỏ cho chúng ta thấy rằng, mỗi nguy hiểm thực sự đối với đời sống không phải là mối đe dọa của cái chết, mà là sự chọn lựa sai lầm, khi chúng ta chọn một lối sống mà không có Thiên Chúa. Hầu như tất cả các Tổng Thống của Nam Mỹ, Canada, Trung Đông và không phải là Kitô hữu trên thế giới, đều đã đến

gặp và nói chuyện thẳng thắn với dân chúng, yêu cầu họ cầu nguyện, ăn chay, và xin Thiên Chúa giúp đỡ. Họ làm tôi nhớ đến ngôn sứ Jonah và dân thành Nineveh. Các vị ấy đã nói rất đúng, rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng có thể giúp chúng ta ngăn chặn đại dịch này, chứ không phải là con người, cũng không phải là khoa học, mà chỉ có Thiên Chúa mới giúp họ được mà thôi! Họ yêu cầu dân chúng hãy cầu nguyện, ăn chay, và nài xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ. Tại Hoa Kỳ, một thông điệp tương tự như vậy cũng đã được thông báo cho dân chúng.

Chúa đã yêu cầu tôi phải phổ biến các sứ điệp của Người trên khắp thế giới. Tôi cũng như các cộng tác viên được Chúa chọn gọi đã làm hết sức mình. Tuy có kết quả, nhưng không được nhiều như Chúa mong muốn, vì những sứ điệp linh thánh này đã phải hứng chịu nhiều lời vu khống, phỉ báng và bách hại từ nhiều nguồn khác nhau nhằm hạn chế việc phổ biến. Chúng ta đã được lợi lộc gì? Chúng ta đã được lợi gì, khi vì sự nghi ngờ mà tạo ra các chướng ngại vật, để Tiếng Nói

của Chúa không được phổ biến như nó cần được phổ biến? Trong đau buồn, Chúa đã cố gắng suốt những năm tháng này để phá vỡ tình trạng điếc lác và mờ hững của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đến với Người, dẫn dắt chúng ta đến với Sự Sống. Người đang cố gắng để gỡ những chiếc vảy khỏi mắt chúng ta, những chiếc vảy bị bao phủ bởi bụi tội giáo của chúng ta. Sự ngỡ vực này chẳng giúp ích gì cho chúng ta.

Giờ đây Thiên Chúa đã dừng thế giới lại.

Rất nhiều người không hiểu được quyền năng của Thiên Chúa, và cũng không hiểu rằng Người là Đấng điều khiển mọi sự. Người đã cho phép bệnh dịch này xảy ra, và Người làm cho thế giới phải im lặng. Người đã bắt chúng ta phải dừng nhiều hoạt động duy vật chất. Người muốn chúng ta suy ngẫm về điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, đó là Sự Hiện Diện của Người, nhất là trong thời gian Mùa Chay này. Có phải ngẫu nhiên mà dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong thời gian Mùa Chay không? Đối với Chúa thì

không có gì là ngẫu nhiên... Giờ đây Chúa mời gọi chúng ta hãy đứng trước mặt Người, để nhìn nhận Người là Đấng Cứu Độ nhân loại. Người ở trước mặt chúng ta như một người bạn, lôi kéo chúng ta đi vào mối tương quan mật thiết vĩnh cửu với Người, chắc chắn Người chỉ cần thốt một lời là có thể ngăn đe cơn đại dịch này, như Người đã ngăn đe cơn giông bão khi Người chèo thuyền qua biển hồ Galilê cùng với các môn đệ.

Thật vậy, chúng ta đang được sống trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, và chỉ có Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi tình trạng bị áp đảo này. Thật đáng tiếc là cho đến nay các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn còn khoắc lác về cách họ có thể kiểm soát và giảm bớt đại dịch, mà chưa hề một lần nào họ nhắc tới Thánh Danh Chúa; nhiều người trong số họ đã hất Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử 2000 năm, họ đã làm các Nhà Thờ phải đóng cửa, và ngăn chặn mọi người không được vào để tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Chúa Kitô. Tại Hy Lạp, các linh mục đã bị cảnh cáo rằng, nếu các

ngài dám mở cửa nhà thờ và cho giáo dân rước lễ, các ngài sẽ bị phạt 5.000 euro. Đơn giản là họ chỉ muốn cấm người ta rước lễ mà thôi, viện cớ rằng khi Chính Thống Giáo sử dụng cùng một chiếc thìa mà cho rước lễ, thì người ta sẽ bị nhiễm bệnh. Điều đó chứng tỏ rằng họ không tin là giáo dân đang được rước chính Chúa Kitô, làm sao mà Chúa Kitô lại có thể làm cho bạn bị bệnh? Chúa Kitô chính là thuốc giải trừ nọc độc và bất cứ bệnh tật nào! Họ cũng không hề nói với người dân hãy cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ, hoặc cầu nguyện, và sám hối. Nhưng làm sao mà họ có thể, bởi vì nhiều người trong số họ đã đánh mất lòng tin vào Chúa, nhưng khi họ muốn nhái lại Thiên Chúa, thì họ chính là những nhà vô địch. Nếu một ngày kia, họ tìm được cách chữa bệnh COVID-19 này, thì cũng chỉ là nhờ Lòng Thương Xót Vô Tận của Thiên Chúa ban phép cho được như vậy mà thôi.

Đối với việc Hy Tế Vĩnh Cửu, tức là Bí tích Thánh Thể, bị cấm đoán, chúng ta thấy rằng lời tiên báo này cũng đang được ứng nghiệm. Do bởi Covid-

19, việc đóng cửa nhiều Nhà thờ đã bị pháp luật áp đặt, nhưng không phải tất cả. Lệnh cấm chỉ áp đặt lên các tín hữu, bắt họ không được rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, nhưng không cấm thừa tác viên, là những người có thể cử hành Thánh Lễ, riêng các ngài thì được rước Thánh Thể mà không vi phạm luật dân sự. Điều này cho chúng ta thấy các lời tiên báo trong “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” bắt đầu được ứng nghiệm, mà đỉnh cao là sự đóng cửa tất cả các Nhà Thờ, và tuyệt đối cấm các tín hữu và các thừa tác viên trên toàn thế giới rước Mình và Máu Thánh Chúa. (đây chính là sự kết thúc của Hy Tế Vĩnh Cửu). Vì lý do này, theo như trong sách Khải Huyền 6, 5-6, (kìa một con ngựa ô, và người cỡi ngựa cầm cân trong tay. Tôi lại nghe như có tiếng nói từ giữa bốn Con Vật vang lên: "Một cân lúa mì, một quan tiền! Ba cân lúa mạch, một quan tiền! Còn dầu và rượu, thì chớ đụng đến!") người ta có thể thấy rằng trong một khoảng thời gian, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa sẽ không cho phép Tê-nê Cưỡi Ngựa Ô gây thiệt hại cho “dầu và rượu” – “dầu và

rượu” là những yếu tố cần thiết cho việc cử hành các Bí Tích Thánh Thể (Máu Chúa Kitô), Bí Tích Thêm Sức, Bí Tích Truyền Chức Thánh, và Bí Tích Xức Dầu cho bệnh nhân. Trong một số sứ điệp, Chúa đã cảnh báo chúng ta rằng sự cảm đoán này sẽ được áp đặt lên chúng ta. Đây là một trong những sứ điệp nói rõ ràng từng chi tiết từ rất lâu trước khi nó xảy ra.

Ngày 22 tháng 12 năm 1993, *“Vassula ơi, con hãy viết đi: phải, những người đã vô cơ khước từ bao lời kêu gọi của Cha, sẽ thú nhận rằng: ‘chúng con đã phạm tội, chúng con đã làm điều sai trái; lay Chúa, những tội lỗi tai hại này khiến thánh điện và đạo binh bị chà đạp dưới chân sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa? Sự Thật còn bị chôn vùi cho đến bao giờ, vì họ đã quăng Sự Thật xuống đất?¹ Có phải đây là hệ quả của tội lỗi chúng con, và tội thờ ơ lãnh đạm của chúng con không?’ và Cha sẽ nói với các con rằng: khi Thần Chết đang lên vào qua*

¹ Đn 7,23; Đn 8,12-13.

cửa sổ nhà các con, thì những lời Cha đã kêu gọi trong đau buồn, cũng như lời cảnh báo của Cha chẳng bao giờ được lắng nghe, mà còn bị nhạo cười hoặc làm ngơ; khi Cha đến với các con, đi khắp khiêng và than khóc như một người hành khát, van xin sự chú ý của các con, thì các con đã nổi giận và xua đuổi Cha đi; khi Cha đến với các con như một người cha âu sầu để cảnh giác các con rằng, mặc dầu các con đang đứng, nhưng kỳ thực thì thật các con đã mủn ra, và trong khi mắt các con vẫn còn nằm ở trong hốc mắt, nhưng kỳ thực thì mắt các con đang thối rữa rồi, và mặc dầu các con được tiếng là đang sống, mà thật ra các con đã bị phân rã,¹ thì các con đã nổi giận và gây chiến với Cha, và với các thánh nhân mà Cha đã từng sai đến với các con, giờ đây nỗi kinh hoàng của các con đang đổ xuống trên các con; các con sẽ nói, 'lạy Chúa, tại sao vậy, sao Chúa lại trao Nơi Thánh của Chúa cho quyền

¹ Âm chỉ tới Mt 6,22-23 và Kh 3,1-6 . Giáo Hội Sardis (Xac-đê).

lực của con thú?¹ chúng con không còn được uống Rượu Nho của Chúa nữa sao? chúng con không còn được ăn Bánh của Chúa nữa sao? chúng con không còn được trồng những vườn nho của Chúa nữa sao? chẳng lẽ giờ đây chúng con bị buộc² phải vâng phục những người Không Tôn Trọng Luật Pháp,³ và những người ở dưới quyền thống trị của con thú sao?⁴

lúc đó, Cha sẽ nhắc lại cho các con nhớ rằng, Cha đã rất thường xuyên sai các tôi tớ của Cha đến với các con, đó là các ngôn sứ rất kiên gan, để nói: “mỗi người trong các con hãy mặc áo nhậm vải thô, sám hối, đền bù những hành động của mình, ăn chay bằng bánh mì khô và nước lã!” nhưng các con đã không lắng nghe Cha ... các con không ăn năn sám hối hay

¹ Chúa đã nói với tôi: Con Thú, tiêu biểu cho Bè Nhiệm, Tam Điểm.

² Ám chỉ đến Kh 13,16-17.

³ Cũng như Tên Nổi Loạn. Xem 2 Tx 2,3-4.

⁴ ‘Con thú’ trong Kh 13,1-18 tượng trưng cho Bè Nhiệm, Tam Điểm

hạ mình xuống, vì các con đã lấy tối tăm thay cho ánh sáng, và ánh sáng thay cho tối tăm; nhưng Cha bảo cho các con biết rằng, sẽ có một thời ngặt nghèo hơn, một thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho tới bây giờ;¹

khi Ngày của Cha tới, thì mặt trời sẽ ra tối đen như áo nhậm vải thô; mặt trăng sẽ rục lửa, ngay cả nền móng trái đất cũng sẽ rung chuyển, và như ruột xổ ra khỏi bụng, trái đất sẽ mưa ra chúng quỷ của nó; khi việc này xảy ra, người ta sẽ chỉ muốn chết mà chẳng được! bầu trời sẽ như cuốn sách cuộn lại, và sẽ lập tức tan rã trong lửa, toàn bộ ngũ hành cũng sẽ chảy tan ra trong lửa hồng;² ngày ấy đang đến, và sẽ đến sớm hơn các con tưởng; Cha sẽ làm cho những lời tiên tri này nên trọn ngay trong thời đại của các con;

¹ Đn 12,1.

² 2Pr 3,12.

khi đến Ngày ấy, thì người lành cũng như kẻ dữ đều sẽ chết như nhau; kẻ dữ thì vì đã phô bày toàn sự đòi bại, độc ác, còn người lành thì bởi vì không chịu nghe những lời cảnh báo của Cha; mặc dầu các con đã nhìn thấy nhiều điều, nhưng các con không quan sát chúng; và mặc dầu tai các con đã mở ra, nhưng các con không chịu nghe Cha; ngay lúc này đây, hỏi có ai trong các con đang lắng nghe không?

... khi tất cả những điều này đã xảy ra, thì Cha sẽ dựng lại Hy Tế Vĩnh Cửu của Cha vào Nơi Thánh y như thời xưa; ngay sau đó, mọi quốc gia và dân cư trên mặt đất¹ sẽ thờ lạy Cha, và nhìn nhận Cha là Chiên Hy Tế trong Hy Tế Vĩnh Cửu – lệnh cấm sẽ được bãi bỏ,² và Hy Tế Vĩnh Cửu của Cha sẽ đặt tại Nơi Thánh trở lại; từ đó trở đi sẽ không còn đêm

¹ Âm chỉ Kh 6,15-17.

² Kh 22,3. Lệnh cấm Hy Tế Vĩnh Cửu.

tối nữa, bởi vì Sự Hiện Diện của Cha¹ sẽ chiếu sáng trên tất cả các con,²

bấy giờ, một lần nữa, mọi người sẽ đến uống Máu Cha và ăn Minh Cha, nhận biết Hy Tế của Cha; mọi người sẽ cùng một tiếng nói và một lòng phục vụ Cha ngày đêm trong Thánh Điện của Cha, và Cha sẽ truyền Lời Cha trong mỗi tâm hồn ... vì những người kêu lên cùng Cha, ăn năn thống hối và nhìn nhận tội lỗi của mình,³ thì một lần nữa, họ cũng sẽ đứng trước Cha để phụng sự Cha, và họ sẽ không bao giờ còn phải đói, cũng chẳng bao giờ phải khát nữa; họ không còn bị cơn gió nóng như thiêu hành hạ nữa,⁴ vì Sự Hiện Diện của Cha sẽ an ủi họ, và họ sẽ không bao giờ còn hỏi: 'Rượu Nho của Chúa ở đâu?' hoặc: 'Bánh của Chúa ở đâu? chúng con đưa vào Đấng nào để sống?' vì nay Đấng Tạo Hóa của

¹ Trong Bí Tích Thánh Thể, Hy Tế Thánh.

² Kh 22,5.

³ Các mục tử đã sám hối trước khi Ngày của Chúa đến.

⁴ Kh 7,16.

các con sẽ ở giữa các con, Cha hứa với các con, Cha sẽ ở giữa các con,¹ và Cha cũng hứa với các con rằng, trái đất sẽ không bao giờ rơi vào cảnh ngặt nghèo như thế nữa;

một lần nữa Cha sẽ tuôn đổ Bình An và An Sinh trên tất cả các con; mắt những ai trông thấy sẽ không bao giờ nhắm lại, và tai những ai nghe thấy sẽ vẫn thính; con ơi, con nghe Cha đây, con hãy nói với Dân Cha rằng: Đấng Cứu Độ các bạn đang đến, và phần thưởng chiến thắng thuộc về Người, Danh Người là: Trung Thành và Chân Thật; Chúa các chúa và Vua các vua,²

Ngay từ năm 1988, Chúa đã cảnh báo chúng ta:

Ngày 23 tháng 3 năm 1988 (...) *hỡi thụ tạo! các con hãy cảnh giác về ma quỷ, vì nó đang nỗ lực gấp đôi để gài bẫy các con, và đồng thời giả bộ như nó không-hề-hiện-hữu để có thể mặc sức*

¹ Kh 21,3.

² Kh 17,14 ; Kh 19,11.

tung hoành mà không phải sợ; Ôi! hỡi thu tao! nó đang chuẩn bị một cuộc tàn sát khủng khiếp hàng loạt trên các con, Ôi! Cha đã kêu gào từ trên Thánh Giá như thế nào! hỡi thu tao, hãy trở về cùng Cha! đừng để nó gài bẫy các con bằng cách chối bỏ Cha nữa! hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho các linh hồn biết quay trở lại; con hãy cho mọi linh hồn học các kinh nguyện mà Cha đã ban cho con,¹ họ hãy học những kinh nguyện đó; Cha yêu tất cả các con; Cha yêu hết thủy các con;(…)

Trong sứ điệp này, Chúa chúng ta tỏ ra rất đau khổ khi Người cảnh báo chúng ta rằng, Satan đang chuẩn bị tàn sát nhiều người trong chúng ta. COVID-19 đang trở thành một cuộc tàn sát, lan rộng như sương mù trên hành tinh này, giết chết hàng loạt người!

1 (Kinh Hầy Nhớ của thánh Bênêđô, Kinh cầu nguyện cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Tuần Chín Ngày kính Thánh Tâm Chúa)

Ngày 4 tháng 5 năm 1988 “ (...) *Vassula, Giờ đã điểm, đã gần lắm rồi! Ôi hãy đến, hỡi các con yêu dấu Cha! hãy đến cùng Cha! Cha là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; hãy đến với Cha ngay lúc này khi còn thời giờ, khi cỏ còn xanh và hoa vẫn còn tươi nở rộ rỡ trên cây; Ôi, hãy đến đây! Cha yêu các con vô ngần! Cha luôn yêu thương các con, bất chấp những hành động tàn ác và xấu xa của các con; hỡi thụ tạo, tại sao các con lại ham muốn gieo mình dưới chân Satan quá như vậy? hỡi thụ tạo, hãy trở về cùng Cha khi gió Xuân vẫn còn nhẹ nhàng thổi, và các con vẫn còn thời giờ để trở lại; ôi Vassula, thời giờ hầu như sắp hết, * những gì phải đến đã kề sát bên các con rồi!”*

* Trong khi Chúa Giêsu đang nói những lời này, thì trong thị kiến nội tâm, tôi thấy một cơn gió nóng chết người, độc hại và mạnh mẽ thổi trên chúng ta và vạn vật, cơn gió nóng đi đến đâu thì chết chóc đến đó. Mọi vật bị nó chạm đến đều chết hết.

Trong thị kiến, tôi thấy mọi người đang cố gắng hít thở, và hít ngọn ‘gió’ ấy, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, thì họ lại cảm thấy bị đốt cháy từ bên trong. Chúng ta biết rằng COVID-19 tấn công lá phổi. Thứ ‘gió’ chết người này mang ý nghĩa tượng trưng như COVID-19, mà chúng ta cũng có thể bị nhiễm khi hít vào không khí ở vùng đã bị lây lan. Chúa Giêsu cũng nói một cách tượng trưng rằng, nếu chúng ta chết, dù là người tốt hay người xấu, dù là bệnh tật, tai nạn, đói kém, tai ương, hoặc chiến tranh, tất cả đều do sự bội giáo của chúng ta. Cũng vậy, thứ ‘gió lây nhiễm’ mà chúng ta vẫn gọi là ‘dịch bệnh’ này sẽ lây lan cho cả người tốt lẫn người xấu, người tốt thì bởi vì không tin và không lắng nghe những lời cảnh báo trong các sứ điệp ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’, cũng như những lý do khác, còn người xấu thì vì sự bội giáo của họ. Nó sẽ tác động trên cả người tốt lẫn người xấu, tất cả đều đau khổ như nhau và chết như nhau; không có phân biệt. Xin đọc Tin Mừng Thánh Luca để hiểu (Lc 13,1-5)

(“Nếu không sám hối thì sẽ chết hết”).

Trong thị kiến, tôi thấy khi gió thổi thì cây rụng sạch lá và liền bị khô héo.

Vào ngày 23 tháng 9 năm 1991, Chúa Cha Hằng Hữu đã nói:

“con nhìn thấy gì, hử con?”

Dạ con thấy Thánh Nhan của Con Cha, ngọt ngào vì đau đớn. Gương Mặt Người giống như trên Chiếc Khăn Liệm.

“phải chăng như vậy vẫn chưa đủ để con hy sinh một chút thời giờ và sức lực mà tiến hành công việc hay sao? nhìn lại đi, con bây giờ con nhìn thấy gì, Vassula?”

Con thấy có cái gì đó giống như một đám mây màu đỏ nhạt trên bầu trời, đang trôi lơ lửng trên đầu chúng con, nhưng di chuyển như **sương mù**, và đang lẩn dần bầu trời; Nó di chuyển nhẹ nhàng nhưng đều đặn, vững vàng.

“con viết đi: “Một đạo quân đông đúc và hùng mạnh đang tràn ngập núi đồi như thể ánh

bình minh, một đạo quân như vậy xưa nay chưa hề có, và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa,¹ đúng thế, nó đã gần rồi

vậy bây giờ con nhìn thấy gì nữa, Vassula?”

Dạ những ngọn đuốc người đang cháy....

Hiển nhiên sự dữ này càng ngày càng gia tăng và bao trùm nhiều quốc gia như sương mù, vì thế chúng ta không thể nói là mình không được cho thấy những dấu chỉ về một kẻ thù vô hình của cuộc chiến này! Nay thì khắp thế giới đang trải qua cơn đại dịch, và được phát tán qua những **“giọt nhỏ”**, tức là **“sương mù”**.

Dưới đây là một sứ điệp tiên báo khác ám chỉ về dịch bệnh COVID-19, do Cha trên Trời ban cho chúng ta

¹ Ge 2,2.

Ngày 13 tháng 2 năm 2016: “Cha ban bình an cho con; con sẽ viết Lời của Cha chứ?”

Dạ vâng, lạy Chúa ...

“thế hệ này thật khó khuất phục; yếu nhược vì tội lỗi đã phạm, họ đặt niềm tin nơi Satan, trông cậy Satan; mặc dù Cha đã đứng trước mặt mọi người để cho họ nhìn thấy Cha, nhưng ít người chú ý; các nhà lãnh đạo càng ngày càng tàn ác, và dưới bàn tay của họ, nhiều quốc gia đang chờ chết; hồi các thu tạo, Cha khóc thương các con biết bao, cuộc sống của các con nay đang trôi vào sự chết; rồi ngọn lửa sẽ thiêu đốt dân cư, bùng cháy trên không trung, Cha sẽ hỏi thế hệ này: “các con sẽ tìm sự trợ giúp nơi đâu? nơi ai? nơi Satan? nơi bản thân?”

thời điểm Cha thi hành Công Lý để trừng phạt thế hệ vô đạo này đã đến ngay cửa nhà các con rồi; Cha sẽ tiến hành án lệnh của Cha cách triệt để; khi các con nghe sấm nổ,

các con sẽ nghe được Tiếng Nói của Cha vang rền trong tai các con, vang dội đến tận cùng cõi đất; rồi các con sẽ biết rằng thế gian và mọi người sống trong thế gian sẽ nghe Tiếng Nói Công Lý của Cha: sự dữ sẽ làm cho nhiều quốc gia phải chết sự huỷ diệt sẽ lan đến mọi thành phố;

các con đã chẳng nghe nói rằng ‘Sứ Thần của Giavê Thiên Chúa sẽ bao vây các thành phố và đất nước’ để kêu gọi mọi người sám hối sao? những điều này sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới;

do đó, con đã đi vào Thiên Triều của Cha và tin vào lời Cha nói, nên con hãy cầu nguyện và đừng khiếp đảm hay run sợ; nhưng còn các người, những kẻ đã không ngớt chế nhạo Lời của Ta trong bao năm qua, dùng miệng lưỡi tấn công các ngôn sứ của Ta, các người hãy coi chừng! vì các người đã nói dối để biện minh cho những lời dối trá của các người; quả thực các người đã chôn Lời Ta

trong phần mộ của các người; phải, các người đã xuyên tạc Lời Ta; nhưng tội lỗi của các người đã tạo nên một vực thẳm giữa các người và Ta; nay Ta sẽ không tìm hãm Công Lý nữa; Ta bảo cho các người biết rằng, những ngày sắp tới sẽ cay đắng hơn, khi Ta chất ván các người ... hãy cầu nguyện và đừng nhíp mắt ngủ vùi nữa!

Đây là những điều mà các con phải cầu xin:

*'Lạy Giavê Thiên Chúa của con,
xin cho lời con nguyện cầu được thấu tới
Chúa,*

*Xin Chúa lắng nghe tiếng chúng con
cầu cứu Lòng Thương Xót Chúa,
và cứu giúp chúng con*

*Lạy Thiên Chúa,
xin tha thứ cho những người không tin Chúa,
và cũng không tin tưởng Chúa có khả năng
cứu độ chúng con;
xin Chúa đừng dập tắt ánh sáng trong ngày
của chúng con,*

*khiến địa cầu phải héo tàn trong nháy mắt;
nhưng vì Lòng Xót Thương Hiền Phụ
xin Chúa thương xót chúng con
và tha thứ cho chúng con;
xin đừng để ác thần đổ máu chúng con như
nước;
xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con,
và xin nhớ đến
thân phận yếu đuối của chúng con,
mà người cơn thịnh nộ;
Xin Chúa ngăn cản các thiên thần giáng hạ,
cho chúng con thêm một cơ hội để chứng tỏ
chúng con đáng hưởng lòng nhân lành của
Chúa,
con tín thác vào Chúa; amen'*

*Cha sẽ vui mừng biết bao khi nghe được lời
cầu nguyện này, lời cầu nguyện này sẽ làm
Cha động lòng thương! hỡi ái nữ, Cha sẽ chúc
lành cho tất cả những ai chân thành cầu
nguyện bằng lời kinh này; con hãy loan truyền
sấm ngôn này; khi người ta hỏi con về ngày*

*giờ Cha thực thi Công Lý, con hãy nói rằng
“ngày giờ thuộc về Cha, Thiên Chúa của các
con”. Tình Yêu thương yêu các con”;*



Lời kinh trên đây là mẫu kinh lý tưởng trong thời đại chúng ta. Bốn năm qua Thiên Chúa đã chuẩn bị kinh nguyện này cho chúng ta vào ngày 13 tháng 2 năm 2016. Xin hãy phổ biến lời kinh này khắp thế giới, và xin mọi người hãy lấy lòng khiêm hạ mà cầu nguyện bằng lời kinh này... Kinh nguyện này cũng tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa sẵn sàng cứu thoát chúng ta khỏi cảnh khốn khổ!

Dưới đây là hai sứ điệp cũng rất có ý nghĩa

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2018, tức gần hai năm trước, tôi đã nghe một Tiếng Nói bằng tiếng Pháp, cứ nhắc đi nhắc lại rằng: “*một sự bùng nổ sắp*

xảy ra trong không khí". Gần một năm sau, tức ngày 10 tháng 4 năm 2019, Chúa Kitô lại nói đến điều ấy, và lần này, tôi đã ghi chú trong sứ điệp.

Chúa Kitô đã nói đến một sự bùng nổ trong không khí, hoặc nói theo lối nói ẩn dụ là một ngọn lửa sẽ ập đến với chúng ta. Nhưng khi Người nói: đó là **thứ 'lửa' không phải do con người đốt**, khiến chúng ta hiểu rằng Người đang nói theo phép ẩn dụ, đó không phải là một thứ lửa bình thường, nhưng là một thứ gì khác thiêu đốt con người, chẳng hạn như một loại virus, đang lan truyền trong không khí, mà bất cứ ai hít vào qua miệng, mũi, hoặc mắt thì sẽ bị lây nhiễm (bị đốt cháy ở bên trong), kể cả đụng chạm phải khu vực đã bị lây lan. Tiếng Nói ấy sử dụng từ ngữ **'sự bùng nổ trong không khí'**, nghĩa là xảy ra thành linh, nhưng có tác động mạnh mẽ như một quả bom. Trong sứ điệp, Chúa Kitô tiếp tục nói rằng sự bùng nổ ấy không chỉ ảnh hưởng đến **nhiều quốc gia**, mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế, như đang xảy ra một cách rõ ràng, khi Người dùng

thuật ngữ này: *và thiêu đốt những gì con người đã xây dựng*; Dưới đây là lời tiên báo mới chỉ cách đây một năm:

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, (một trích đoạn)
“(...) con Thú sẽ đuổi theo các con, nhòì nhét vào lòng các con những lời dối trá, sẵn lòng các con trong đêm tối yên tĩnh, để khỏi bị phát hiện; giống như bóng đen lừng bước trong đêm tối, nó gài bẫy ám hại các con; miệng nó chất đầy những lời lẽ tục tĩu, và hỡi thế hệ này, qua những điều xấu xa mà nó làm cho các con, các con vẫn chưa nhận ra ý định xấu xa và sự xảo quyết của nó sao? Cha còn phải đưa ra bao nhiêu lời cảnh báo nữa?

những ngày thử thách đang ở phía trước các con; một ngọn lửa¹ không do tay con người đốt cháy sẽ tàn phá các nước và thiêu đốt những gì con người đã xây dựng; thiên

¹ Ngày 23 tháng 5 năm 2018, tôi nghe một tiếng nói phát biểu bằng tiếng pháp: “bientôt une explosion atmosphérique aura lieu...” – “một sự bùng nổ sắp xảy ra trong không khí...”

nhiên sẽ đứng lên chống lại các con, và lũ lụt sẽ càn quét vô số người; rồi đây, mỗi khi các con nghe công bố Thánh Danh Cha, thì trên khuôn mặt của các con sẽ không còn nụ cười chế nhạo nữa; và mọi sự ẩn núp trong góc tối sẽ được tỏ lộ; hỡi thế hệ vô đạo, bức màn âm đạm đã được dành sẵn cho các con rồi;

Cha quay về phương Tây, rồi phương Đông, và Cha thấy Nhà của Cha đang lằm lạc, vì nhiều người không muốn tìm kiếm Ánh Sáng nữa; nhiều người đã quyết định thay đổi tùy thích, khiến Nhiệm Thể của Cha bị què quặt; họ đã loại Cha ra khỏi cuộc sống của mình bằng nhiều cách; Lễ Luật và Giáo Huấn của Cha đang bị đè bẹp dưới đồng gạch vụn của Nhà Cha, vứt bỏ Công Trình của Cha ra sau lưng;”

Trong đoạn này, Chúa Kitô đang nói với các Giáo Hội vẫn còn duy trì tình trạng chia rẽ, và các thừa tác viên của những giáo hội đó vẫn bất đồng với

nhau, với lòng kiêu căng và tự mãn như người Phariseu, khiến Thần Khí bị bóp nghẹt.

“hỡi thế hệ này, xác thật các con đang thối rữa, và linh hồn các con thì giống như mảnh đất khô cằn vì thiếu nước; Cha cần nghe được tiếng khóc tỏ lòng thống hối ăn năn; Cha đã hy sinh Mạng Sống Mình một cách vô ích sao? Mọi thụ tạo mà Thân Phụ Cha đã dựng nên, thì không bao giờ tồn tại lâu hơn một đóa hoa dại, và tiêu tan trước cơn gió mạnh, nhưng linh hồn họ thì tồn tại muôn đời và mãi mãi; Cha là Đấng Bảo Vệ mạng sống các con; Cha gìn giữ các con, bao bọc các con và che chở các con; Cha đã hy sinh Mạng Sống Mình cho các con, ngõ hầu các con được sống, có điều gì có thể làm mà Cha đã không làm cho các con đâu? vậy các con hãy chỗi dậy ngay bây giờ và sám hối! hãy nhìn nhận những việc

ghê tởm mà các con đã làm;¹ hối kỹ nguyên gian ác, hãy từ bỏ đường lối xấu xa, hãy sửa đổi tính nết và hành động, rồi Cha sẽ lắng nghe các con và tha thứ cho các con; đừng quên rằng Cha đã hy sinh Mạng Sống cho các con; các con hãy tránh xa tội lỗi như tránh xa rắn độc;

trong những ngày cuối cùng này, Cha đang dùng gió như sứ giả được sai đi vào sa mạc như dân du cư, để tập hợp Nhiệm Thể của Cha lại,² trang điểm và làm cho Nhiệm Thể Cha được hiệp nhất; (...) ic”

Khủng Hoảng Kinh Tế.

Giáo Hội dạy chúng ta rằng, Thiên Chúa có thể biến điều dữ thành điều lành; đại dịch đang xảy ra như vậy, có lẽ để làm cho chúng ta biết rằng,

1 Trong bất cứ tội lỗi gì mà chúng ta nghĩ là tội mọn, cũng đều là những điều ghê tởm trong mắt Thiên Chúa, và Người xem những tội đó rất lớn.

2 Giáo Hội.

chỉ duy sự giàu có thì không đủ làm cho chúng ta hạnh phúc, nếu Thiên Chúa không hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Đại dịch đang xảy ra như thể Thiên Chúa muốn cho chúng ta sống tinh thần Mùa Chay, bằng cách buộc mọi người trên thế giới phải ăn chay và tiết chế! Có lẽ Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta phải chấm dứt lối sống mà chúng ta đã quen. Có lẽ Người đang điều chỉnh mọi sự cho đúng, và tái lập sự quân bình các giá trị, chẳng hạn: sức khỏe của con người thì có giá trị hơn lợi nhuận kinh tế; trong con mắt Thiên Chúa, chăm sóc cho tha nhân trong thời khủng hoảng thì có giá trị và cao quý hơn việc tích trữ của cải vật chất. Thiên nhiên đang được chữa lành; cuối cùng thì bầu trời hình như “thở” được; không khí trở nên trong lành hơn, chứ không còn bị ô nhiễm như trước.

Khủng hoảng kinh tế là một dấu chỉ lớn lao khác được tỏ lộ cho loài người. Thiên Chúa Toàn Năng đang làm tiêu tan tiền tài, biểu thị cho Thần Tài, mà thế giới đang cúi đầu lụy phục và tôn thờ, nó gieo vào lòng người tính ích kỷ, chiến tranh và

gian ác thay vì tình yêu của Thiên Chúa. Tình Yêu Thiên Chúa đang bảo vệ chúng ta, vượt xa sự hiểu biết của con người, vì Người đã cam đoan với chúng ta trong sứ điệp ngày 8 tháng 7 năm 1989:

“Cha là Chúa và là Nơi Nương Ẩn của con; khi con cần đến Cha trong những lúc nguy hiểm, nhớ gọi Tên Cha thì Cha sẽ cấp thời đến cứu con; con yêu dấu, hãy bám chặt vào Cha, vì Cha là Thiên Chúa của con, Đáng luôn luôn bảo vệ con; ...”

Điều quan trọng là chúng ta biết thật lòng thống hối, và mời Chúa về lại trong đời sống của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đừng sợ. Nếu chúng ta đã sống gần Thánh Mẫu và Chúa Giêsu, chúng ta chẳng có gì phải sợ. Thiên Chúa không thất hứa, vì Người đã nói trong sách ngôn sứ Isaia:

“Đừng sợ hãi: có Ta ở với người. Đừng lo lắng và nhón nhác: vì Ta ở với người, Ta là Thiên Chúa của người. Ta cho người vững mạnh, Ta

lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta....” (Is 41,10)

Có điều là chẳng ai nghĩ rằng làn sóng đại dịch này lại bao phủ toàn thể địa cầu nhanh chóng như thế, và hiện giờ đang lan truyền đến mọi quốc gia! Đại dịch này xảy ra như thể Satan đang mưa chất độc gây chết người trên chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói ngày 6 tháng 5 năm 1992. Satan căm ghét chúng ta! Nhưng Chúa sẽ đến để cứu chúng ta. ***“ngày nay, Satan đang phun ra tất cả lòng căm thù lên mặt đất; nó điên cuồng xé nát và lật đổ các quốc gia, nó phá hủy và gây hết tai họa này đến tai họa khác, nhưng Bàn Tay uy quyền của Cha sẽ tái thiết tất cả những gì nó đã phá đổ ...”***

Trong suốt những năm qua, Chúa Giêsu không ngớt cảnh báo chúng ta, rằng Satan đang chuẩn bị một lò thiêu vĩ đại để tiêu diệt chúng ta, và sự dữ vô hình ấy, do chính con người kéo tới, sẽ xuất hiện như kẻ trộm lén vào nhà chúng ta mà chúng ta không ngờ; như con rắn âm thầm bò

vào nhà chúng ta, vì chúng ta đã mở rộng cửa để cho sự dữ đi vào. Thiên Chúa không muốn điều dữ này xảy ra, nhưng cuối cùng Người đã cho phép nó, vì mục đích riêng của Người.

Tuy nhiên, sau khi cơn đại dịch này chấm dứt, nếu người ta vẫn tiếp tục chối bỏ Thiên Chúa trong đời sống của mình, và phản loạn chống lại Thiên Chúa, thì Người đã cảnh báo chúng ta rằng, sẽ có Lửa lưu huỳnh từ trời đổ xuống trên chúng ta, sau khi Người gửi đến chúng ta một cảnh báo nghiêm khắc lần cuối cùng. Một lần nữa, chúng ta sẽ kéo phép Công Thằng của Thiên Chúa từ trời cao xuống. Các bạn còn nhớ thành Ninivê không? Chúng ta đang sống trong thành Ninivê mới, nhưng thật ra còn tồi tệ hơn nhiều, vì xưa kia, khi vua thành Ninivê được cảnh báo, ít nữa thì ông đã hành động ngay: ông đã ăn chay hãm mình và ra lệnh cho mọi người dân, kể cả súc vật cũng phải ăn chay, và ông mặc bao bị để bày tỏ lòng thống hối, vì thế Thiên Chúa đã nguôi giận.

Ngày Cảnh Báo và Cơ Báo Lửa

Vì vậy, tôi mời gọi những người thiện tâm hãy cầu nguyện cho những ai không chịu lắng nghe, vì Lời Cảnh Báo nghiêm khắc sẽ là một trong những lời cảnh báo cuối cùng, trước khi xảy ra việc Trùng Phạt Bằng Lửa hồng. Khi đến ngày Trùng Phạt bằng Lửa, trái đất sẽ rung chuyển và bung ra khỏi trục của nó. Hậu quả là trọng lực của trái đất có thể thay đổi trong chốc lát. Cuối cùng, một ít người sống sót trên thế giới sẽ được vui hưởng một thời kỳ bình an (điều này còn tùy thuộc vào chúng ta, nếu có nhiều người hoán cải mà trở về với Thiên Chúa, và thi hành Thánh Ý của Người). Liệu lần này chúng ta có vâng nghe Người không? Rốt cuộc thì chúng ta có coi trọng các sứ điệp tiên báo của Người trong “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” không? Đây chính là những lời của Chúa Kitô:

Ngày 18 tháng 2 năm 1993: “*con hãy viết những điều sau đây: Cha đã bước ra khỏi Thiên Đàng mà đến với các con; nhưng các con có lắng*

nghe Cha không? Cha đã bước ra khỏi Ngai của Cha, và xuống tận phòng các con, để tỏ tình với các con, và nhắc cho các con nhớ rằng, các con là những người được thừa hưởng Vương Quốc Cha; Cha đã bước ra khỏi Thánh Địa, và vào hoang địa để tìm kiếm các con; Chúa các tầng trời đã không từ chối ban Tình Yêu của Người cho các con, không bao giờ! hỡi tào thành, Cha đã để cho mắt các con được chiêm ngưỡng vẻ Đẹp của Đức Vua, để lôi cuốn các con;

để tôn vinh Danh Cha, Cha đã làm cho kẻ chết sống lại, để dạy cho các con biết Vương Quốc Cha; vậy các con đã đáp lời Cha như thế nào? còn về phần các con, những người thảo luận về Sự Hiệp Nhất, các con nghĩ rằng những lời trống rỗng sẽ làm cho các con hiệp nhất được sao? ai trong các con sẵn sàng từ bỏ mọi tiện nghi để đi theo Cha? hãy nói cho Cha biết, ai trong các con sẽ là người đầu tiên, làm cho nổi Đau Đớn và khao khát Hiệp

Nhất và Hoà Bình của Cha được chấm dứt trước khi Giờ đến? Giờ mà tất cả các thiên thần của Cha phải rung động;

ai trong các con sẽ nuôi dưỡng các quốc gia bằng hạt giống Tình Yêu và Hòa Bình? ai sẽ vì Cha mà trung thành bước theo Ánh Sáng, cầu khẩn Thánh Danh Cha ngày đêm? ai trong tất cả các con sẽ là người đầu tiên đặt chân mình vào những Vết Chân rướm máu của Cha? các con có chân thành tìm kiếm Cha không? hãy nhìn xem những ngày sắp đến, khi Cha đến với sấm sét và Lửa Hồng, nhưng Cha cảm thấy đau lòng vì Cha thấy nhiều người không hay biết và đang ngủ say!

hỡi loài thụ tạo, Cha đã từng sai hết sứ giả này đến sứ giả khác đến với các con, để xuyên thủng đôi tai điếc lác của các con; nhưng nay Cha cảm thấy mệt mỏi vì sự kháng cự và hờ hững của các con; Cha quá mệt vì sự lạnh lùng của các con; Cha mệt quá đôi vì lòng kiêu căng và sự cứng rắn của các con, khi cần

ngồi lại với nhau để đi đến hiệp nhất; giờ đây Chén U Mê của các con đã đầy tràn; say sưa với tiếng nói của chính mình, các con đã chống lại Tiếng Nói của Cha, nhưng các con sẽ không thể hành động như thế mãi được, chẳng bao lâu nữa thì các con sẽ ngã quỵ vì các con đã chống đối Tiếng Nói của Cha bằng giọng điệu vô lý của các con (là điều) chỉ dẫn đưa tới sự lầm lạc; đương nhiên Giáo Hội Cha bị hư hoại là vì sự chia rẽ của các con, vì kém lòng tin, các con đã không áp dụng lời Cha chỉ dạy, cũng không thực hiện những điều Cha khao khát, nhưng Cha sẽ phơi bày lòng dạ của các con ra, cho các con và cả thế giới được thấy, Cha sẽ vạch trần việc các con đã âm thầm sắp đặt kế hoạch như thế nào để phá hoại Lề Luật của Cha,¹

Ấn thứ sáu sắp bị đập bể,² hết thấy các người sẽ bị nhận chìm trong tối tăm, và sẽ

¹ Chúa Giêsu nói những điều sau đây một cách rất trịnh trọng.

² Kh 6,12.

không còn ánh sáng, vì khói bốc lên từ Vực Thẳm sẽ giống như khói bốc lên từ một lò lửa khổng lồ, nên mặt trời và bầu trời sẽ trở nên u tối;¹ và vì Chén Công Lý của Ta, Ta sẽ khiến cho các người giống như những con rắn, như loài rắn độc; vào những ngày tối tăm ấy, Ta sẽ bắt các người phải bò bằng bụng và ăn bụi đất² Ta sẽ nghiền nát các người dưới mắt đất, để nhắc cho các người biết rằng các người không hơn gì rắn hổ mang ... các người sẽ ngộp thở và chết ngay trong tội lỗi của mình;

trong cơn giận dữ, Ta sẽ giẫm lên các người; trong cơn thịnh nộ, Ta sẽ chà đạp các người! các người có thấy không? giờ đây bốn thiên thần của Ta đang lo lắng đứng quanh Ngai Toà của Ta, chờ lệnh Ta; khi các người nghe từng tràng sấm sét và thấy những tia chớp thì hãy biết rằng Giờ Công Thẳng của Ta đã tới; trái đất sẽ rung động quay cuồng, và

¹ Kh 9,2.

² St 3,14

giống như sao băng, sẽ bung ra khỏi chỗ của nó,¹ mọi núi non và hải đảo bị dời đi nơi khác, mọi quốc gia sẽ bị hủy diệt; bầu trời sẽ biến mất tựa như cuốn sách cuộn lại,² mà con đã nhìn thấy trong thị kiến đó, con gái ạ,³ một nỗi đau đớn khủng khiếp sẽ ập xuống trên mọi dân, và thật là bất hạnh cho những kẻ không tin! con nghe Cha đây: nếu như hôm nay có người nói với con rằng “ôi dào! Đấng Hằng Sống sẽ đủ lòng thương xót chúng tôi, lời tiên báo của bà đâu phải là phát xuất từ Thiên Chúa, mà chỉ phát xuất từ tâm trí của bà mà thôi;” thì con hãy chuyển lời với họ: mặc dầu các người được coi như đang sống, nhưng kỳ thực thì các người đã chết; tính hoài nghi của các người sẽ kết án các người, bởi vì các người không tin vào Thời Buổi Ta tỏ Lòng Thương Xót, và còn căm đoán không để cho Tiếng Nói của Ta được loan truyền qua miệng những

¹ Is 13,13.

² Kh 6,14.

³ Ngày 21 tháng 7 năm 1990.

người nói thay cho Ta, để cảnh giác và cứu chuộc thụ tạo của Ta; các người cũng sẽ chết như những kẻ bất lương vậy;

khi đến giờ của Tối Tăm, Ta sẽ tỏ cho các người thấy những điều thâm kín trong lòng các người; Ta sẽ phơi bày linh hồn các người từ trong ra ngoài, và khi các người thấy linh hồn mình đen đui như than, thì không những các người sẽ trải qua một nỗi đau đớn mà các người chưa bao giờ cảm nghiệm, và các người còn phải đấm ngực với nỗi thống khổ cực độ, mà nói rằng sự đen tối của linh hồn các người còn ghê rợn hơn cả bóng tối chung quanh các người nữa; »

Sứ điệp ngày 18 tháng 2 năm 1993 trên đây tiên báo về hai sự kiện. Một sự kiện đã xảy ra, đó là trận sóng thần ở Sumatra ngày 26 tháng 12 năm 2004, và một tiên báo khác về Ngày Cảnh Báo, đó là cho tương lai. Như cha Iannuzzi đã giải thích: *“Nhiều lời tương tự mà Thiên Chúa nói trong sách Khải Huyền, không ám chỉ một sự kiện mà thôi,*

nên sấm ngôn của Thiên Chúa nói về việc trừng phạt làm cho phổi đau đớn vì sự bội giáo của chúng ta, có thể tái diễn trong tương lai. Nhiều học giả Thánh Kinh nhìn nhận các bản văn song song trong Thánh Kinh và mối quan hệ của những bản văn ấy với sấm ngôn của Chúa Kitô. Các bản văn Thánh Kinh song song ám chỉ rằng một biến cố hay sấm ngôn trong Thánh Kinh có thể tiếp nối bằng một biến cố trong tương lai, mô phỏng cách biểu thị đã có trước.”

Như tôi đã nói, sứ điệp này cũng mô tả ngày Cảnh Báo, trong đó mọi người trên trái đất sẽ được tỏ cho thấy linh hồn của mình, lương tâm của họ sẽ được soi sáng cho thấy rõ tình trạng linh hồn họ dưới con mắt của Thiên Chúa. Vào ngày 18 tháng 2 năm 1993, Thiên Chúa tiết lộ, **“Ta sẽ phơi bày linh hồn các người từ trong ra ngoài, và khi các người thấy linh hồn mình đen đui như than, thì không những các người sẽ trải qua một nỗi đau đớn mà các người chưa bao giờ cảm nghiệm, và các người còn**

phải đấm ngực với nỗi thống khổ cực độ, mà nói rằng sự đen tối của linh hồn các người còn ghê rợn hơn cả bóng tối chung quanh các người nữa (...)”

Trong sứ điệp này, Thiên Chúa cho biết rằng, khi Ngài đối diện với chúng ta trong Ánh Sáng tinh tuyền của Ngài, thì Ánh Sáng của Ngài sẽ phơi bày mọi tì vết trong linh hồn chúng ta. Chúng ta sẽ kinh hoàng khi thấy linh hồn mình quá nhơ nhuốc vì tội lỗi. Bạn sẽ cảm thấy mình như người ‘trần truồng’, như xưa kia Adam và Eva cảm thấy khi Thiên Chúa tỏ cho ông bà biết tội lỗi của ông bà.

Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta nhận thức đầy đủ về tội lỗi và sự tồi tệ của chúng ta; đó là một sự nhận thức về chính bản thân của mình mà trước đây ta chưa bao giờ trải qua. Chúng ta sẽ cảm thấy như một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt trong thâm tâm. Điều này được gọi là Ngày của Chúa. Đã có một số người được Chúa viếng thăm theo cách này, và đã trải nghiệm ngọn lửa vô hình đó, khiến họ ăn năn thống hối tận thâm sâu cõi lòng. Hành động thống hối này là một

hành động phát xuất từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, khi Người phơi bày linh hồn chúng ta trong Ánh Sáng của Người, và khi Người nhận thấy chúng ta đã hoàn toàn thông hối ăn năn, Người sẽ cứu rỗi linh hồn chúng ta. Chúng ta càng mang nhiều tội lỗi trong lòng, thì ngọn lửa ấy sẽ càng trở nên khủng khiếp và đau đớn hơn.

Khi Thiên Chúa nói, **“(...) và vì Chén Công Lý của Ta, Ta sẽ khiến cho các người giống như những con rắn, như loài rắn độc; vào những ngày tối tăm ấy, Ta sẽ bắt các người phải bò bằng bụng và ăn bụi đất ...)”** Dường như Người muốn tỏ cho thấy rằng trọng lực của Trái đất có thể thay đổi trong giây lát sau một trận động đất lớn.

Tôi xin thêm vào đây một sứ điệp mà Đức Mẹ đã trao cho tôi, nhằm giải thích việc sự dữ đưa đến sự dữ như thế nào, và chúng ta phải làm gì để tránh được nó.

Ngày 15 tháng 5 năm 1990: “hỡi các con nhỏ, bình an ở cùng các con; Mẹ là Mẹ Thánh của

các con, Mẹ đang chuẩn bị cho các con được sẵn sàng gặp Chúa; Mẹ sẽ chỉ dạy để các con được thăng tiến về tâm linh; Mẹ đang bao phủ các con trong ân sủng để giúp đỡ và khích lệ các con; các con hãy ý thức rằng, thời gian các con đang sống đây là những ngày tháng rất đặc biệt; đây là những ngày trước Cuộc Quang Lâm của Chúa, đây là những ngày mở đường cho Chúa đến; đây là những ngày chuẩn bị cho cuộc quang lâm của Đức Vua các con; vậy các con hãy cầu nguyện để mọi người được sẵn sàng; hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, các con hãy sốt sắng cầu nguyện cho những linh hồn từ chối lắng nghe và từ chối nhìn nhận; hãy cầu nguyện cùng Cha trên Trời của các con như thế này:

*Lạy Cha là Đấng rất Nhân Từ,
xin Cha cho những người
đã nghe đi nghe lại nhiều lần
song vẫn không thể hiểu,*

*giờ đây có thể nghe được Tiếng Cha,
 và hiểu rằng đó là chính Cha, Đấng Chí Thánh;
 xin Cha mở mắt những người nhìn mãi nhìn
 hoài,
 song vẫn không thể thấy,
 giờ đây được chiêm ngưỡng tường tận
 Thánh Nhan và Vinh Quang Cha,
 xin Cha đặt Ngón Tay trên tâm hồn họ,
 để tâm hồn họ có thể mở ra,
 và hiểu thấu được Lòng Trung Tín của Cha,
 Lạy Cha là Đấng Công Chính,
 con nguyện xin tất cả những ơn này,
 để cho muôn dân muôn nước được ơn trở lại,
 và được chữa lành,
 nhờ các Thương Tích của Con Rất Yêu Dấu
 Cha,
 là Chúa Giêsu Kitô; amen;”*

*các con hãy xin Chúa Cha tha thứ cho những
 linh hồn bướng bỉnh ngoan cố, những người
 không chịu lắng nghe và nhận biết; Chúa Cha
là Đấng đầy Lòng Thương Xót, Người sẽ đoái*

nhìn tất cả con cái của Người; đúng vậy, hồi các con bé nhỏ, khi các con cầu xin ơn cứu rỗi cho anh em mình, thì các con chính là trầm hương đối với Thiên Chúa; các con càng dốc lòng cầu nguyện bao nhiêu, thì lời cầu của các con càng trở nên có mãnh lực bấy nhiêu;

các con hãy cảm tạ Chúa đã kêu gọi các con, và ban ân sủng cho các con được nghe thấy tiếng gọi của Người, vậy các con hãy cầu nguyện cho những ai không chịu lắng nghe;

thời giờ đã cấp bách lắm rồi, vậy mà nhiều người vẫn không hay biết và vẫn còn ngủ mê; ngày tháng đang trôi nhanh, và Trái Tim Mẹ đắm chìm trong đau buồn, khi Mẹ từ trên nhìn xuống giới trẻ ngày nay; Tình Yêu đang biến mất ... nhưng họ cũng chẳng bao giờ gặp được tình yêu; thậm chí rất nhiều người không bao giờ nhận được hơi ấm hay tình yêu của mẹ mình, vì bà chẳng có gì để cho; thế giới đã trở nên nguội lạnh, băng giá, nào là cha mẹ xung khắc nhau, nào là con cái chống

lại cha mẹ vì thiếu tình yêu; người làm mẹ thì từ chối sự van xin tình yêu của đứa con thơ dại; thế giới đã hết yêu thương, thế giới chìm sâu trong tối tăm, vì hận thù, tham lam và ích kỷ đang tìm mọi cách thống trị toàn trái đất cho đến tận cốt tủy;

Mẹ bàng hoàng khi nhìn thấy những tội ác rùng rợn trong thế giới đen tối này, và sự bội giáo đã len lỏi vào chính thánh điện; những tai họa, đói kém, hoạn nạn, chiến tranh và dịch bệnh, tất cả đều do các con gây ra; tất cả những gì bởi đất mà ra phải trở về với đất; trái đất đang tự hủy diệt, chứ không phải Thiên Chúa giáng mọi tai họa này trên các con như nhiều người trong các con lầm tưởng; Thiên Chúa là Đấng Công Chính và đầy Lòng Thương Xót, c òn sự dữ thì đưa đến sự dữ;

các con hãy hết lòng hết sức cầu nguyện cho sự hoán cải và ơn cứu rỗi của thời đại các con; hỡi các con nhỏ của Mẹ, các con hãy cầu nguyện với Mẹ; Mẹ rất cần lời cầu nguyện của

*các con; hãy cầu nguyện, rồi Mẹ sẽ dâng lời
nguyện cầu của các con lên Thiên Chúa;*

*Mẹ cam đoan với các con rằng, dù các
con đi tới bất cứ nơi đâu thì cũng có Mẹ ở với
các con; Mẹ không bao giờ bỏ các con, các con
chính là con cái bé nhỏ của Mẹ; Mẹ chúc lành
cho tất cả các con;*

Vì Lòng Thương Xót, Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian để thống hối, khi Người nói: ***“ngay cả hôm nay, nếu các con biết khiêm nhường, thành thực nhận mình là kẻ tội lỗi và bất xứng, thì Cha sẽ cất đi tính u mê đang bao trùm dân tộc các con!”*** – 18.02.1992

Tuy nhiên, nếu người ta vẫn không lắng nghe và hạ mình xuống mà thống hối ăn năn, thì đây là những gì Người nói trong Sứ Điệp ngày 18 tháng 5 năm 2013: “Chúa Cha sẽ công bố: ***“đủ rồi!”***

“(...) có những tệ nạn lớn, những khởi xướng giết hại trẻ thơ, luôn luôn được thực hiện dưới

chiêu bài nhân danh hòa bình và phát triển; tình trạng giết người, gian lận, tham nhũng, bạo loạn và thê gian thê dối đã trở thành hình ảnh điển hình của thế hệ này;

Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta không thể tri hoãn lâu hơn được nữa; án tử của thế giới đã cận kề, và những gì thế hệ này đã gieo, họ sẽ phải gặt; một ngọn lửa mà mắt con người chưa từng thấy sẽ hoành hành dữ dội hơn; và các yếu tố của trái đất sẽ tan chảy; thiêu đốt thiên nhiên, con người, động vật, hàng hà sa số!

con Cha ơi, không thể tránh được ngọn lửa này đâu, Trái Tim Cha thốn thức vì đau buồn, nhưng giờ đây đó là phương thuốc duy nhất còn lại! Cha không ngớt đau đớn cực độ, và bị đâm thâu bởi những gai nhọn ghim sâu trong nhiệm thể của Cha; các thiên thần của Cha lấy tay che mặt mà khóc, khi nhìn thấy thế hệ này sẽ phải chết như thế nào một khi Cha Ta công bố: “đủ rồi!”, vì vậy, các con đừng nói: ‘ôi dào! Lòng trắc ẩn của Chúa to

lớn lắm, Người sẽ tha thứ cho chúng ta;’ các con đã quên rằng cả lòng thương xót lẫn cơn thịnh nộ đều thuộc về Chúa Cha hay sao? trước hết Cha cần các Giáo Hội hoà giải với nhau và thật lòng hối cải; một cuộc họp mặt nhân Danh Cha sẽ tôn vinh Cha;

hỡi Vassula, Nhà của Cha phải nên một! Cha luôn luôn ở bên con, nên con không cần phải sợ hãi! con hãy làm cho Nhà Cha nên đẹp xinh, và hồi sinh Nhà Cha bằng cách đưa Nhà Cha tiến tới hiệp nhất! con hãy theo đuổi đường lối Cha đã vạch ra cho con, hãy kiên trì trên con đường hiệp nhất và trên những gì Cha đã giao phó cho con;

trong những buổi họp mặt này, con hãy nói với các Mục Tử của Cha rằng, họ chỉ có thể tìm thấy niềm vui ở trong Cha, chứ không ở nơi nào khác; hãy hướng mắt nhìn lên Cha chứ đừng nhìn ngang nhìn ngửa; hồi các linh mục của Cha, và những người cộng tác trong

Công Cuộc này, các con hãy giữ cho chân mình bước đi trong Dấu Chân đẫm Máu của Cha; chúng ta sẽ tay trong tay như đôi bạn tri kỷ, đồng hành bên nhau trên con đường rải ngọc bích, Cha sẽ đem các con về Nhà, hân hoan trong vinh quang Cha và trong Triều Đình của Cha; giờ đây Cha đang ngỏ lời với các con đó, hỡi những người của Cha, bạn hữu của Cha, những người mà tâm hồn đã được lay động bởi Tiếng Nói và Chủ Đề Cao Quý của Cha, và đã tham gia vào Bài Thơ Tình Yêu, Hiệp Nhất và Hoà Giải của Cha; Cha nói cho các con biết, Cha Ta đã chúc lành cho các con; các con sẽ vút bay trên các tầng trời với Cha trong uy nghi và huy hoàng, tới tận Ngai Toà của Cha; và với Vương Trượng của Cha, Cha sẽ hướng dẫn các con đến nhà của các con trong Thành Đô của Cha, trong Vương Quốc của Cha; Cha đã kêu gọi các con và luôn luôn trông chừng các con; Cha không bao giờ rời mắt khỏi các con ...

môn đệ Gioan của Cha là một ngọn đèn chiếu toả rạng ngời, các con cũng hãy trở nên những Gioan của Cha, rạng ngời chiếu toả trong thế giới đen tối này, và đừng chờ đợi sự chấp thuận của loài người, vì điều đó chẳng có nghĩa gì đối với các con, cũng như chẳng là gì đối với Cha; hỡi các con thân yêu, các con hãy nên một, và hãy sống nếp sống Hiệp Nhất mà Cha đã truyền dạy các con; ic”

Cách đây vài năm, một hôm Chúa đột ngột nói rằng *"bây giờ không sự gì có thể miễn trừ được nữa"* (Chúa có ý nói về Sự Trừng Phạt bằng lửa), nhưng Người cho biết, Người chỉ có thể giảm sự khốc liệt của việc Trừng Phạt, nếu Người nghe được từ thế hệ này tiếng khóc tỏ lòng sám hối và cầu nguyện, ăn năn dốc lòng chữa và làm việc đền tạ. Nếu Người nghe thấy những điều đó, Người sẽ động lòng thương và tỏ lòng trắc ẩn mà giảm bớt tai họa cho chúng ta.

Cuối cùng, không phải chúng ta chỉ có trách nhiệm với riêng linh hồn và cuộc sống của mình

mà thôi, mà còn với cả nhân loại nữa. Tôi hỏi người ta, bạn có biết tại sao Thiên Chúa phải lo lắng cho hạnh phúc của chúng ta, và cất công đến với chúng ta để cảnh báo chúng ta trước thời hạn không? Người làm như vậy vì tình yêu vĩ đại Người dành cho chúng ta! Người đến để nhắc nhở chúng ta về nền tảng thực sự của chúng ta, và yêu cầu chúng ta, đặc biệt là các Giáo Hội, hãy hòa giải với nhau. Tương lai nằm phía trước chúng ta, và theo những lời tiên tri của Chúa, sự hiệp nhất của các Giáo hội sẽ cũng đến, nhưng dựa trên điều kiện nào?

Chúa Giêsu hỏi chúng ta, ***“hỡi thế hệ, hiệp nhất sẽ đến, nhưng bằng cách nào? bằng đường lối hoà bình, hay bằng lửa?”*** Vì thế, sự lựa chọn là tùy thuộc các Giáo Hội.

Ngày 19 tháng 2 năm 1993, Chúa đã nói với chúng ta:

“hỡi con, hãy nhìn xem, chẳng bao lâu nữa Cha sẽ cho thấy Đức Công Thắng của Cha;

Chương Trình của Cha có một thời gian nhất định; những lời mời gọi của lòng Nhân Từ Thương Xót Cha cũng có một thời gian nhất định; một khi thời gian của lòng Nhân Từ Thương Xót này chấm dứt rồi, thì Cha sẽ tỏ cho người lành cũng như dữ thấy sự nghiêm khắc của Cha, cũng mạnh mẽ như lòng Nhân Từ Thương Xót của Cha vậy, thấy cơn thịnh nộ của Cha cũng mãnh liệt như chính lòng tha thứ của Cha vậy; mọi biến cố mà Cha đã tiên báo sắp xảy ra tới nơi rồi – không thể bứt đi được chút nào đâu ...”

Ngày 7 tháng 2 năm 2002: Một cảnh báo cho thế giới về COVID-19

“hỡi Thành trì của Cha, Cha đã kêu gọi con để loan báo Cuộc Trở Lại của Cha; Cha đã kêu gọi con để bày tỏ Lòng Thương Xót không dò của Cha cho tất cả con cái Cha, những người vẫn còn chìm đắm trong tình trạng thờ ơ và trong thế giới đứng đưng của riêng họ;

những lời kêu gọi sám hối liên li của Cha không được họ nghe theo; thế giới giờ đây càng lúc càng lún sâu hơn vào bùn như tội lỗi và vào bóng tối sự chết; hạt giống của Cha bị chết vì thiếu tưới tẩm; nhiều người trong các Mục tử của Cha đã làm Cha phải thất vọng, lôi kéo theo họ hàng triệu linh hồn xuống Vực Thảm và vào chỗ diệt vong: liệu ai có thể nói được rằng: ‘chúng con không được ai cảnh báo; chúng con không nhìn thấy bất cứ dấu lạ nào trên trời cả;’ và họ lại tiếp tục sống cho bản thân mình mà thôi ...

thế hệ này không màng tới Lời Cha nữa, và thích sống cho Satan hơn, là kẻ cho họ mọi cái đối nghịch với Luật Yêu Thương của Cha; họ gọi đó là tự do và thoải mái, nhưng trong thực tế, họ chính là tù nhân của ma quỷ; giờ đây mỗi người đều được trang bị cho chiến tranh; bóng tối đang thống trị thế giới; tâm hồn của họ đồi bại và bị mọi thứ thần dữ

chiếm ngự, và bị thúc đẩy chạy theo tên Thủ Lãnh của Bóng tối mà thôi;

Cha đã ban cho tất cả các con thời giờ và cơ hội để dứt bỏ tình trạng độc ác và lối sống vô đạo, và suy nghĩ về Lòng Khoan Dung của Cha trong thời đại của Lòng Thương Xót này; qua các mệnh lệnh long trọng, Cha đã không ngừng bày tỏ cho các con những việc kỳ diệu phi thường trên bầu trời, để phục hồi đức tin của các con, thế mà nhiều người trong các con, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, sau khi được khuyến khích bước vào con đường nhân đức dẫn đến cùng Cha và Sự Sống Vĩnh Cửu, đã quay lại chống đối Cha và các phái viên của Cha, là những người mang Lời Cha; các con khinh bỉ khước từ Cha; từ trên xuống dưới đều quyết tâm tiêu diệt Công Trình này;

Vương Triều của Cha đã đến ngay tận cửa nhà các con rồi, liệu các con đã sẵn sàng đón nhận Cha chưa? với Lòng Thương Xót hải hà và lòng nhân từ bao la, Cha đã dọn sẵn một

yến tiệc của ăn thiêng liêng để hồi sinh linh hồn các con, thế nhưng khi Cha ở đó chờ đợi các con, để chính Bàn Tay Cha cho các con ăn, nhằm cứu các con khỏi phải chết, thì các con lại từ chối không thèm tới tham dự; vì vậy, xét đến thái độ các con không sẵn lòng cải thiện sám hối thật sự¹, mà ngược lại còn tỏ ra thù nghịch, chống đối những lời cảnh báo của Cha, thì những cảnh than khóc thảm thương đã xảy ra mới đây² cũng chưa thấm vào đâu, nếu so với những buổi sáng còn thảm thương hơn nhiều đang chờ đợi các con ở phía trước;³ những buổi sáng thảm sầu này là do chính bàn tay các con gây nên;”

Theo tin tức, chúng ta được biết thành phố New York đã bị ảnh hưởng nặng nề, và đã phải chịu

¹ Thống hối.

² Xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Biến cố này đã được báo trước 10 năm, tức là ngày 11 tháng 9 năm 1991, cảnh báo chúng ta hãy sám hối.

³ Sách Khải Huyền: Kh 11,18: “đã đến thời huỷ diệt những kẻ nào huỷ hoại mặt đất.”

đựng rất nhiều vì đại dịch virus, khiến con số tử vong trong thành phố cao hơn nhiều so với số nạn nhân của biển cổ Toà Tháp Đồi.

“... quốc gia các con cai trị theo một đường lối hoàn toàn trái nghịch với Luật Yêu Thương của Cha, vì Luật của Cha thì khác với hệ thống luật pháp kỳ dị của các con; thứ luật pháp của các con đã gây ra những tội ác ghê tởm nhất, đến mức không chỉ gây nguy hiểm cho trái đất, mà toàn thể vũ trụ cũng mất ổn định;

Rất nhiều lần Cha đã phải giao Vương Trượng của Cha, cho cả những người không hiện hữu;¹ ngày nay, từ trên cao, Cha đau xót thấy các kế hoạch của các con sẽ chống lại các con; thế giới đang chịu đựng những hậu quả do đường lối của chính mình gây ra, khiêu khích thiên nhiên nổi loạn với những chấn động, thiên tai đang ập xuống trên các con, và chính thế giới cũng đang nghệt thở vì những

¹ Những người đã chết về mặt tâm linh.

kế hoạch của các con; bao nhiêu năm qua Cha đã ra hiệu cho các con, nhưng rất ít người lưu ý; giờ đây cuộc thanh tẩy như một vết roi quất xuống trên thế hệ các con, sẽ lôi kéo nhiều người trở về với Cha, còn những ai bác bỏ lời cảnh báo của Cha, thì họ sẽ trở lại với Cha trong tình trạng đau đớn; đến lúc đó, khi tất cả những việc này xảy ra, khi những người không hiện hữu sẽ đi đến hiện hữu, Cha sẽ đốt cháy trái đất và giải thoát tai họa; khi Thiên Chúa nói, Tiếng của Người làm rung chuyển trái đất; chẳng bao lâu nữa Triều Đại Cha sẽ ở với các con, vì cuộc thăm viếng thiên linh của Cha đã gần, và tất cả những ai được kêu gọi để công khai làm chứng cho mọi cư dân của trái đất này sẽ không bị đàn áp nữa¹ vì người ta sẽ như đất hạn cần nước, mong đợi giọt sương Lời Cha; và họ sẽ làm chứng cho những công trình của Chúa Ba Ngôi, Đấng Tối Cao, Đấng

¹ Kh 11, 11: 'sau ba ngày rưỡi, Thiên Chúa thở sự sống vào họ và họ đứng dậy được.'

mà trước đây họ chưa gặp, cũng chưa thấy bằng con mắt linh hồn của mình;

các con hãy khẩn khoản nài xin trời cao để lần thanh tẩy này không diễn ra khắc nghiệt cho các con như với Sodoma và Gomorrah;

Giáo Hội Cha sẽ được phục hồi; (...) ic;"

Thiên Chúa đã nói rất đúng khi Người thốt ra những lời này: *“vì vậy, xét đến thái độ các con không sẵn lòng cải thiện sám hối thật sự¹, mà ngược lại còn tỏ ra thù nghịch, và chống đối những lời cảnh báo của Cha, thì những cảnh than khóc thảm thương đã xảy ra mới đây² cũng chưa thấm vào đâu, nếu so với những buổi sáng còn thảm thương hơn nhiều đang chờ đợi các con ở phía trước;³ những buổi*

¹ Thống hối.

² Xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Biến cố này đã được báo trước 10 năm, vào ngày 11 tháng 9 năm 1991, cảnh báo chúng ta hãy sám hối.

³ Sách Khải Huyền: Kh 11,18: “đã đến thời huỷ diệt những kẻ nào huỷ hoại mặt đất. ”

sáng thắm sâu này là do chính bàn tay các con gây nên;

Sứ điệp trên đây không chỉ dành cho người dân New York, mà cho cả thế giới, nói cách khác, thế giới sẽ phải đau khổ hơn sự sụp đổ của Tòa Tháp Đôi. Vô số người sẽ bị chết bởi đại dịch khủng khiếp này.

Rõ ràng là Chúa mong muốn giúp đỡ chúng ta, nhưng với các điều kiện. Người yêu cầu thế giới từ bỏ đường lối xấu xa, và làm hoà với Thiên Chúa. Chúng ta thực hiện những điều đó sớm chừng nào, thì Thiên Chúa sẽ rủ lòng thương mà chấm dứt đại dịch sớm chừng nấy. Chúng ta càng chần chờ chừng nào, thì sự dữ này càng ở lý với chúng ta chừng nấy, chúng ta phải tin tưởng Người, vì Người có thể giúp đỡ chúng ta. Đây là Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia: ***“Vì Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của người, Đáng cầm lấy tay phải người và phán bảo: “Đừng sợ, chính Ta phù trợ người.”*** (Is 41, 13)

Tiên báo về nạn Sóng Thần ở Indonesia.

Dưới đây là những lời tiên tri đã trở thành hiện thực trong thời đại chúng ta, và những lời tiên tri khác cho tương lai. Ngày 10 tháng 9 năm 1987. Chúa ban cho tôi một thị kiến lần thứ nhất về cơn sóng thần, mà 18 năm sau đã xảy ra ở Sumatra ngày 26 tháng 12 năm 2004. Đây là những gì Người đã cảnh báo về cơn sóng thần đó. Trong tập sách ghi chép các sứ điệp nhận được, tôi đã viết:

*“Đột nhiên Chúa Giêsu làm tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua mà tôi đã quên. Đó là một thị kiến mà tôi mới được thấy, nhưng trong giấc mơ thì nó có vẻ nguy kịch hơn. Rồi Chúa nói: **con nghe đây, Cha đã cho con thấy thị kiến trong lúc ngủ, để con cảm nghiệm được sự nguy kịch; không, không thể trốn thoát được!**”*

Tôi đã viết: *“Tôi nhớ khi tôi trông thấy thì nó tới như cơn sóng khổng lồ, tôi cố chạy trốn, dù biết không thể nào thoát được.”* Khi đó tôi đã hỏi Chúa: *Nhưng nếu Chúa thương yêu chúng con,*

thì tại sao Chúa lại làm như vậy? Tại sao vậy?"
 Người đã trả lời:

“Cha hiển danh là một Thiên Chúa Tình Yêu, nhưng Cha cũng là một Thiên Chúa Công Minh;” Tôi lại hỏi: *“Vậy chúng con có thể làm gì để ngăn (tai họa) đó lại?”* Chúa trả lời: ***“giờ đây tất cả các con phải thực hiện một phong trào mạnh mẽ về đền tạ, sám hối và cải thiện đời sống, hiệp nhất và trở nên một, yêu thương nhau, tin tưởng nơi Cha, tin tưởng vào những Công Việc Nước Trời của Cha, vì Cha luôn ở giữa các con;”*** (10.09.1987)

Làn sóng mà tôi đã thấy trong thị kiến là một cơn sóng thần, nhưng lúc đó tôi không biết từ ngữ ‘sóng thần’, nên tôi đã mô tả nó là một ‘cơn sóng khổng lồ’. Sóng thần ở Sumatra đã khiến tất cả chúng ta phải bàng hoàng và mất tinh thần. Khi những cảnh báo được gửi đến qua những người Chúa chọn như những phát ngôn viên, nhiều vị mục tử đã nói: chúng tôi không cần những cảnh báo này; vì chúng tôi đã có sự khuyên dạy, ủi an

trong những sách thánh của các Giáo Phụ và Thánh Kinh rồi, (hơn nữa) chúng tôi chưa bao giờ thiếu sót việc dâng của lễ và cầu nguyện, thế thì ngoài những thứ mà chính Chúa Kitô đã ban cho chúng tôi đây, Người còn phải nói thêm điều gì với chúng tôi nữa?” Và thế là các ngài bịt tai lại.

Sau khi ban thị kiến ngày 10 tháng 9 năm 1987 về một cơn sóng thần, thì 14 năm sau, Chúa Kitô, Đấng đã bị xúc phạm quá nhiều, và vẫn còn bị xúc phạm, vì nhiều người mừng lễ Giáng Sinh mà không có Ngài, và cũng không bận tâm rằng biểu tượng của Christmas là gì, nên Người đã gửi thêm một cảnh báo thứ hai ngay trong đêm vọng Giáng Sinh, 24 tháng 12 năm 1991, để cảnh báo về những điều sẽ xảy đến:

“ngày nay Cha đến để ban Bình An cho toàn thể nhân loại, nhưng rất ít người lắng nghe; hôm nay Cha mang hiệp ước hoà bình và Sự Điệp Tình Yêu đến, nhưng chính trong đêm Vọng Lễ Giáng Sinh của Cha, cõi đất lại báng bỏ nền Hoà Bình mà Cha ban tặng, chế giễu và

nhạo báng Tình Yêu mà Cha trao ban; trong những ngày này, nhân loại đang ăn mừng mà không có Danh Thánh của Cha; họ đã huỷ bỏ Thánh Danh Cha, và xem Ngày Sinh Nhật của Cha như một ngày nghỉ lớn để giải trí và tôn sùng ngẫu tượng; Satan đã đi vào tâm hồn con cái Cha, vì nhận thấy con cái Cha yếu nhược và ngái ngủ; Cha đã cảnh cáo thế giới;...”
(24.12. 1991)

Nhiều Kitô hữu mừng Lễ Giáng Sinh mà đơn thuần chỉ coi đó như một cuộc giải trí, chứ không phải là dịp lễ mừng kính Thánh Danh Chúa Kitô, và cũng chẳng để ý gì tới nguyên nhân đích thực, đó là: Sinh Nhật Đức Kitô. Họ cũng không đoái hoài tới việc đến Thánh Đường để thờ phượng, và nhất là không tin tưởng hoặc quan tâm gì tới Đấng Cứu Thế và cũng là Đấng Cứu Độ chúng ta. Thay vào đó, vì đã chối bỏ Thiên Chúa, nên rất nhiều người chỉ ăn mừng và tôn sùng cây Noel, với việc trao đổi quà cáp, ăn nhậu phủ phê, và giải trí tới điên cuồng, họ coi việc chăm chút cây

thông Noel và tặng quà cáp cho nhau còn quan trọng hơn việc Đấng Cứu Độ của chúng ta giáng sinh.

Sau sứ điệp đó, khi thời điểm sống thần đang đến gần, đã có nhiều cảnh báo hơn. Chúa Kitô cố gắng cảnh tỉnh chúng ta rằng Công Lý của Thiên Chúa sẽ sớm biểu hiện. Hơn một năm sau khi ban sứ điệp cảnh báo ngày 24 tháng 12 năm 1991, Chúa Kitô đã gọi tôi vào ngày 18 tháng 2 năm 1993. Đây là những gì Người đã nói:

“hãy nhìn xem những ngày sắp đến, khi Cha đến với sấm sét và lửa hồng, nhưng Cha cảm thấy đau lòng vì Cha thấy nhiều người không hay biết và đang ngủ say! hỡi loài thụ tạo, Cha đã từng sai hết sứ giả này đến sứ giả khác đến với các con, để xuyên thủng đôi tai điếc lác của các con; nhưng nay Cha cảm thấy mệt mỏi vì sự kháng cự và hờ hững của các con, Cha quá mệt vì sự lạnh lùng của các con; Cha mệt quá đối vì lòng kiêu căng và sự cứng rắn của các con khi cần ngồi lại với nhau để đi đến

hiệp nhất; giờ đây Chén U Mê của các con đã đầy tràn; say sưa với tiếng nói của chính mình, các con đã chống lại Tiếng Nói của Cha, nhưng các con sẽ không thể hành động như thế mãi được, chẳng bao lâu nữa thì các con sẽ ngã quỵ, vì các con đã chống đối Tiếng Nói của Cha bằng giọng điệu vô lý của các con (là điều) chỉ dẫn đưa tới sự lầm lạc; đương nhiên Giáo Hội Cha bị hư hoại là vì sự chia rẽ của các con; (...) trái đất sẽ rung động quay cuồng, và giống như sao băng, sẽ bung ra khỏi chỗ của nó, mọi núi non và hải đảo bị dời đi nơi khác, mọi quốc gia sẽ bị hủy diệt; bầu trời sẽ biến mất tựa như cuốn sách cuộn lại, mà con đã nhìn thấy trong thị kiến đó, con gái ạ; một nỗi đau đớn khủng khiếp sẽ ập xuống trên mọi dân, và thật là bất hạnh cho những kẻ không tin! con nghe Cha đây: nếu như hôm nay có người nói với con rằng “ôi dào! Đấng Hằng Sống sẽ đủ lòng thương xót chúng tôi, lời tiên báo của bà đâu phải là phát xuất từ Thiên

Chúa, mà chỉ phát xuất từ tâm trí của bà mà thôi;” thì con hãy chuyển lời với họ: mặc dầu các người được coi như đang sống, nhưng kỳ thực thì các người đã chết; tính hoài nghi của các người sẽ kết án các người, bởi vì các người không tin vào Thời Buổi Lòng Thương Xót của Ta, và còn cảm đoán không để cho Tiếng Nói của Ta được loan truyền qua miệng các ngôn sứ của Ta, để cảnh giác và cứu chuộc thụ tạo của Ta,...”

Mười một năm sau, vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, đúng ngày hôm sau lễ Giáng Sinh, sóng thần đã đánh vào đảo Sumatra, cũng như các hòn đảo khác đến tận Châu Phi ngay giữa mùa du lịch. Người ta đã bắt đầu nhận ra những lời Chúa Kitô đã nói là rất chính xác: **“trái đất sẽ rúng động quay cuồng, và giống như sao băng, sẽ bung ra khỏi chỗ của nó,¹ mọi núi non và hải đảo bị dời đi nơi khác, mọi quốc gia sẽ bị hủy diệt;”** Việc núi non bị dời đi, cũng như mọi

¹ Is 13,13.

quốc gia sẽ bị hủy diệt quả thực đã xảy ra nhưng trên một quy mô nhỏ hơn. Trước tiên, sóng thần phát sinh từ một trận động đất ở dưới biển, cơn động đất đó gây ra một cơn sóng thần đánh vào các hòn đảo, khiến chúng bị biến mất, rồi sau đó lại xuất hiện ở một vị trí xa hơn, nhưng không còn được như cũ. Thứ hai, câu nói **“toàn bộ các quốc gia”**, có thể hiểu rằng, vào mùa đó có rất nhiều khách du lịch, mang những quốc tịch khác nhau, (các quốc gia), và thứ ba, nó đã làm cho hành tinh bật ra khỏi trục ban đầu của nó. Theo các nhà khoa học, khi động đất xảy ra ở dưới biển, thì toàn thể trái đất sẽ bị lung lay, dừng chuyển động trong giây lát và đi trệch ra khỏi trục bình thường của nó, chính xác như Chúa đã nói từ mười một năm trước rằng nó sẽ xảy ra. Hải đảo Sumatra cũng như các đảo khác được xác nhận là đã di dời khỏi chỗ cũ chừng vài mét, một trong số các đảo đó được cho là đã hoàn toàn biến mất, nhưng sau đó được phát hiện lại ở một nơi khác. Trong sứ điệp này, ta hiểu rằng, sóng thần là kết quả của tất cả những gì mà Chúa

chúng ta đã nói trong mùa Giáng sinh. Vì thế, mọi thứ đã xảy ra ở một quy mô nhỏ hơn, nhưng nó có thể xảy ra ở một thời điểm khác trong tương lai, và sức chấn động sẽ khốc liệt hơn nhiều, biết đâu từ một sao băng, chẳng ai biết được.

Đồng thời, Chúa Kitô cũng đề cập đến việc Người đã bị xúc phạm như thế nào bởi những vị lãnh đạo các Giáo Hội, vì các ngài đã giả điếc làm ngơ và không chịu khom mình xuống khi phải ngồi lại với nhau để tiến tới hiệp nhất và thống nhất ngày lễ Phục Sinh. Đây là một đoạn trong sứ điệp đó: *“say sưa với tiếng nói của chính mình, các con đã chống lại Tiếng Nói của Cha, nhưng các con sẽ không thể hành động như thế mãi được - chẳng bao lâu nữa thì các con sẽ ngã quỵ vì các con đã chống đối Tiếng Nói của Cha bằng giọng điệu vô lý của các con (là điều) chỉ dẫn đưa tới sự lầm lạc; đương nhiên Giáo Hội Cha bị hư hoại là vì sự chia rẽ của các con,”* (18.02.1993).

Như tôi đã nói ở trên, lời tiên tri này bao gồm hai biến cố.

Lời tiên tri về sự sụp đổ của Tháp Đồi:

Rất lâu trước khi xảy ra biến cố Tháp Đồi, một ngày nọ vào năm 1988, trong khi tôi đang ngồi với một người bạn và một Linh mục để xem một bộ phim tài liệu của New York, bộ phim đang chiếu cảnh Tháp Đồi từ xa. Khi đang xem, tôi thấy hình ảnh thay đổi, và nó trở nên như hình ảnh trong sách Khải huyền, như thể nó bị tấn công, tôi buột miệng, thậm chí nói với chính mình, “và cảnh này sẽ không còn nữa,” nghĩa là, sẽ không bao giờ còn giống như vậy nữa. Khi đó, nghe tôi nói những lời ấy, các bạn tôi ngạc nhiên và bối rối, nhưng vẫn giữ im lặng.

Vào ngày 11 tháng 9 năm 1991, đúng mười năm trước khi xảy ra thảm họa Tháp Đồi ở nước Mỹ, Chúa chúng ta tỏ ra rất khó chịu khi nhìn xuống trái đất: Người cảnh báo chúng ta những lời sau đây:

“về phần Ta, Mắt Ta nhìn xuống thế giới hiện nay, Ta cố gắng tìm hết dân tộc này tới dân tộc khác, chăm chú nhìn từ linh hồn nọ tới linh hồn kia để xem có được chút gì ấm áp, lòng quảng đại hay tình yêu thương nào đó, thế nhưng rất, rất ít người vui hưởng ân huệ của Ta; rất ít người biết lo sống một đời sống thánh thiện, mà trong khi đó thì ngày giờ đã gấp lăm rồi, giờ trọng đại để thưởng công phạt tội đã điểm; (...)” (Rồi giọng nói của Chúa Giêsu bỗng thay đổi, và sau giây lát, giọng Người trở nên rất nghiêm nghị khiến tôi cảm thấy sợ hãi): **“trái đất sẽ chao đảo và rung chuyển - mọi điều xấu xa gắn liền với các Ngon Tháp¹ sẽ sụp đổ thành đống gạch vụn và bị chôn vùi trong tro bụi tội lỗi! Bầu Trời ở trên sẽ rung động và các địa tầng sẽ rung chuyển! các hải đảo, biển cả và lục địa sẽ được Ta bất ngờ viếng thăm, cùng với sấm sét và Lửa Hồng; hãy chú ý lắng nghe cho rõ những lời cảnh báo cuối cùng của**

¹ Như Tháp Babel.

Ta; mà phải nghe ngay bây giờ khi còn thời giờ; hãy đọc các Sứ Điệp của Chúng Ta, và hãy ngừng ngay thái độ khinh bỉ, giả điếc làm ngơ khi Trời lên tiếng (...) không bao lâu nữa, kíp đây thôi, Bầu Trời sẽ mở ra, và Ta sẽ cho các con thấy Đấng Thẩm Phán” (Ngày 11 tháng 9 năm 1991)

Mười năm sau, cũng đúng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, thế giới kinh hoàng vì sự sụp đổ của Toà Tháp Đôi, lấy đi biết bao sinh mạng người hiền lương. Thế giới chứng kiến cảnh tượng hãi hùng có tính khái huyền mà tôi đã được thấy nhiều năm trước khi xem tài liệu về thành phố New York. Tuy nhiên, bất chấp thảm cảnh hãi hùng đó, thay vì thật lòng trở về với Thiên Chúa và hoán cải, thế giới lại trở nên tồi tệ hơn trước, và chuẩn bị chiến tranh. Thay vì hiểu rằng đây là một dấu chỉ của Thiên Chúa, và nhìn nhận chính vì tội lỗi và sự bội giáo của chúng ta, cùng việc thế giới chối bỏ Thiên Chúa là nguyên nhân khiến những thảm họa ấy xảy ra, thế giới lại nghe lời Satan và tiếp tục đi theo đường lối của họ, chứ không đi theo đường lối mà Thiên Chúa đã chỉ

dạy chúng ta. Tuy nhiên, không ai có thể nói rằng Thiên Chúa đã không cảnh báo chúng ta. Mười năm trước khi Tòa Tháp Đôi sụp đổ, Chúa đã từng kêu gọi chúng ta sám hối và làm việc đền tội. Trong sứ điệp, Chúa đã chỉ ra rõ ràng rằng Người đã cho chúng ta thời gian để thay đổi: ***“hãy chú ý lắng nghe cho rõ những lời cảnh báo cuối cùng của Ta; mà phải nghe ngay bây giờ khi còn thời giờ;”*** Nói cách khác, thảm họa này có thể tránh được nếu thế giới lắng nghe lời kêu gọi của Thiên Chúa trong ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’, mà trở về với Người và cầu xin ơn tha thứ. Nhưng một lần nữa, thế giới lại không sẵn sàng để lắng nghe Thiên Chúa.

Những lời tiên tri về nước Nga, một số đã trở thành hiện thực, và một số khác chưa xảy đến.

Sự sụp đổ của Liên Xô là quá trình tan rã nội bộ của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết, (viết tắt là USSR, còn được gọi là Liên Xô), quá trình tan rã đã bắt đầu từ nửa cuối thập niên 1980, với tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng tại một số nước cộng hòa, và kết thúc ngày 26 tháng

12 năm 1991. Vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo thứ tám, và cũng là nhà là nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô – đã từ chức, và tuyên bố giải thể nội các và bàn giao quyền hành, kể cả quyền nắm giữ mật mã việc phóng tên lửa hạt nhân của Liên Xô cho Tổng thống Nga, ông Vladimir Yeltsin. Vào lúc 7:32 chiều hôm đó, lá cờ Liên Xô ở điện Kremlin đã hạ xuống lần cuối, và được thay thế bằng lá cờ trước thời kỳ cách mạng Nga.

Theo những lời tiên tri mà Chúa đã ban cho tôi, Giáo hội Nga đã đóng một vai trò lớn. Những gì tôi chia sẻ dưới đây chỉ là những đoạn trích trong một số những lời tiên tri đó.

Trở lại năm 1988, trong khi Liên Xô vẫn còn ở trong tình trạng đầy quyền lực, Chúa đã gọi tôi ghi chép sứ điệp của Người về nước Nga. Hôm đó là ngày 4 tháng 1 năm 1988, khi Chúa mô tả cho tôi đường lối mà Rusia (Nước Nga) đã rời bỏ Người như thế nào để đi theo Tên Lừa Dối. Người mô tả Russia như một người con gái không chung

thủy và đã chết, thậm chí Người còn chỉ cho tôi tình trạng của Nàng khi chết. Sau đó, Người nói một điều thật bất ngờ: ***“Cha sẽ cho Russia sống lại như Cha đã làm cho Lazarô sống lại vậy!”*** Qua tháng sau, tôi lại được cả Chúa và Đức Mẹ kêu gọi lần nữa để viết xuống sứ điệp của Chúa và Mẹ liên quan đến nước Nga:

Ngày 1 tháng 2 năm 1988, Đức Mẹ nói: ***“Vassula, tuy chị con (Nước Nga) đã chết, nhưng giờ đây Chúa đang ở gần bên nó và sẽ làm cho nó sống lại, Tình Yêu sẽ thương yêu người Không-được-yêu-thương, và nó sẽ lớn tiếng tán dương Ngài: “Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ con!” nghe đến lời tán dương này ma quỷ sẽ cao chạy xa bay, tà thần sẽ trốn mất vì sợ hãi; vì quốc gia này sẽ trở nên một tôỉ tớ, và còn là tôỉ tớ nhiệt thành nhất của Thiên Chúa (...) nước Nga sẽ là biểu tượng của Vinh Quang Thiên Chúa về Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Thiên Chúa;”***

Rồi Chúa lên tiếng nói: *“Cha là Chúa, là Đấng Phục Sinh; khi Cha phục sinh Russia, thì nó sẽ hồi phục các món quà của Cha, (tượng trưng cho các Thánh Đường của Chúa), nó sẽ trang hoàng lại Nhà Cha bằng tình yêu, rồi một lần nữa, Cha sẽ kết hiệp nó lại với Cha ...”*

Ngày 13 tháng 11 năm 1989, Chúa đã nói: *“(...) Ôi Russia! hỡi những kẻ trần tục! Sự Dữ đã nằm gọn ngay trong dạ người, những kẻ chỉ là tro bụi, Ta, Đấng Tối Cao, sẽ phục sinh người, vì Ta là Đấng Phục Sinh; Ta sẽ trông nom, săn sóc cho người trở lại với Sự Sống, và Ta sẽ đặt Ngón Tay trên người, biến hình người thành một quốc gia huy hoàng như Ta đã được biến hình; (...) thế rồi, một giao ước Bình An và Yêu Thương sẽ được ký kết, và đóng ấn xác nhận giữa Cha và nó; ... đây sẽ là Phép Lạ Lấy Lừng của Cha;”*

Ngày 24 tháng 12 năm 1989, Chúa đã nói: *“Vassula, Cha sẽ đánh bại mọi quyền lực sự*

dữ này khiến chúng phải nhục nhã và bẽ mặt, những quyền lực này đã phá đổ Nhà Cha, và làm cho Nhà Cha thành những nắm mồ rộng hoác; Ánh Sáng Cha sẽ hồi sinh người chị em Russia của con và tất cả các nước láng giềng của nó, Cha sẽ phá vỡ tất cả các lao tù và giải thoát các con; các con hãy biết rằng, ơn cứu độ và việc giải thoát chỉ đến từ một mình Cha mà thôi; hãy cầu nguyện cho người chị em của các con, và cầu nguyện cho cả (các nước) láng giềng của nó nữa;”

Thế rồi đúng hai năm sau thì Liên Bang Xô Viết sụp đổ, (cũng vào đúng ngày lễ Chính Thống Giáo cử hành lễ **Chúa Biến Hình**), và chính thức sụp đổ ngày 25 tháng 12, năm 1991 ... Sau đó, Chúa bắt đầu tiết lộ chương trình của Người về Nước Nga.

Ngày 30 tháng 8 năm 1991, Chúa nói một cách hân hoan: *“(...) con nghe Cha đây: **Đấng Thánh của con sẽ phục sinh nước Nga để nó trở nên***

một nước cao quý; Nước Nga sẽ nên hoàn hảo trong Cánh Tay Đấng Phu Quân của mình (...) Russia, tân nương của Cha, sẽ công khai giữ vững Danh Thánh Cha ...”

Hai sứ điệp tiên tri trong các ngày 9 tháng 9 năm 1992 và 20 tháng 10 năm 1992 là những lời tiên báo cho tương lai – đáng được trình bày toàn bộ. Dưới đây là lời kêu gọi của Mẹ Thánh chúng ta:

“bình an ở cùng con; con hãy nói với con cái Russia của Mẹ rằng, chính Mẹ sẽ huấn luyện họ cách thiêng liêng; Mẹ là Mẹ của họ; Mẹ là Người Phụ Nữ của Sách Khải Huyền; hỡi con gái Russia của Mẹ, hãy nhẫn nại; mùi chết chóc sẽ không còn tỏa lan ra nữa; quả thật những đau khổ con chịu chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt, vì do Lòng Thương Xót, Chúa sẽ cắt khỏi con tấm khăn liệm chết chóc đã bao phủ con quá nhiều năm; hỡi Russia, con gái Mẹ, chẳng bao lâu nữa mắt con sẽ hướng nhìn lên Đức Vua và cũng là Đấng Cứu Độ con, trong tất cả Vẻ Huy Hoàng của Người, Người được

biết với các Danh Hiệu: Trung Thành và Chân Thật; Đức Vua của các con đang trên đường trở lại; hỡi Russia, con hãy lắng nghe Người nói:

Sau đó Chúa nói: *“những người từ phương xa sẽ đến và sám hối; họ sẽ tái thiết Hội Thánh của Cha, còn về phần Cha, Cha sẽ xúc dầu cho mỗi tâm hồn; và như người đang ngủ được đánh thức dậy, Russia sẽ chỗi dậy, và run rẩy nôn nóng được Cha chiếm hữu; Cha sẽ giải cứu con và đặt con làm đầu nhiều dân tộc;¹ những người nước ngoài sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy vẻ kiêu diễm của con; tay phải con sẽ nằm trong Bàn Tay Cha; Cha sẽ nâng con lên trên mọi dân tộc khác, và Cha sẽ thực hiện những điều Cha muốn nơi con; Đấng Tạo Dựng nên con sẽ thích thú và hân hoan trưng bày vẻ kiêu diễm của con cho dân của Người,²*

¹ Tôi nghĩ là về phương diện tinh thần hay thiêng liêng.

² Giọng nói của Chúa Giêsu vui sướng và Thánh Nhan Người hớn hở, trông Người giống như một ông Bô đang nâng đứa con bé bỏng của mình lên không.

cho các thiên thần và toàn thể các Thánh; các tầng trời sẽ công bố niềm vui; vòm trời sẽ loan truyền Vinh Quang của Cha khắp bốn phương đất;

hỡi Russia ... con đã chết, Cha đã mặc áo tang để bày tỏ nỗi đau buồn, và giống như một người cha khóc thương con mình, Cha đã đi lang thang trong nỗi chán nản và sầu não; giờ đây Cha đã tuyển chọn con giữa nhiều dân tộc, để qua con Cha tỏ bày Vinh Quang của Cha;

chẳng bao lâu nữa, Rất Thánh Đức Mẹ các con sẽ lật đổ ngai toà của Satan xuống đất và đập nát đầu Con Rắn; tình trạng trẻ thơ bị mất mạng, và cảnh góa bụa sẽ chấm dứt ngay lập tức; con rồng sẽ bị giao cho số phận của nó, và thế giới sẽ có một thời kỳ bình an; Đức Mẹ của toàn thể nhân loại sau cùng sẽ toàn thắng, và Cha, là Chúa, Thiên Chúa của các con, sẽ khai

*hoàn trong mọi dân tộc, mọi cõi lòng và mọi
nòi giống;¹*

Ngày 9 tháng 9 năm 1992:

Nhiều lần Chúa đã nói rằng Nước Nga sẽ là quốc gia tôn vinh Người hơn hết; Người dự định sẽ nâng nước Nga lên hơn nữa, khi nói: ***“Cha sẽ giải cứu con và đặt con đứng đầu nhiều quốc gia...”***. Ngày 20 tháng 10 năm 1992, Chúa nói: ***nước Nga sẽ lãnh đạo số còn lại của con cái Cha trong sự thánh thiện; ...”***

Những lời tiên báo trong sứ điệp ngày 13 tháng 12 năm 1993 đáng được kể ra ở đây. Đây là những lời Chúa đã ban cho tôi ngày hôm đó, và đã được viết lại như sau:

(Lời Tiên tri về nước Nga)

¹ Đoạn văn cuối cùng này có nghĩa rằng mọi dân trên thế giới sẽ nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Chiên. Âm chỉ sách Kh 6,15-16.

Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Toàn Năng, xin trói buộc con vào với Chúa hơn nữa, xin trói buộc con trong Tình Yêu Vĩnh Cửu của Chúa;

“Đấng Hằng Hữu ở với con, Cha sẽ không bao giờ phụ con; con đã được gắn liền với Cha ... Cha đã kêu gọi con, và giờ đây con đã đáp lời; Vassula của Cha, con hãy viết đi: Nước Nga, người chị em của con cuối cùng sẽ tôn vinh Cha, và một ngày kia (giang sơn của nàng) sẽ được gọi là miền đất thánh, vì Cha sẽ là Đấng Thống Trị Russia; rồi một lần nữa, sự liêm chính sẽ sống ở đó ... đúng không?”

Lạy Chúa, hiện giờ tham nhũng đang xâm nhập vào đó ...

Cha sẽ làm cho nó nhắm bớt mắt lại ...

Chúa ơi, con không hiểu Chúa sẽ làm cho chị ấy nhắm bớt mắt lại bằng cách nào.

“được lắm, vậy Cha sẽ nói cho con biết: bằng sự rục rở của oai quyền Cha,¹ rồi lúc đó Cha sẽ đến nghỉ ngơi trong trái tim nó ...”

Chúa ơi, chị ấy còn sống trong bóng tối tội lỗi và thống khổ mà.

“những ai quẹo sai đường thì sẽ bị ngã; Cha sẽ phá hủy những lực lượng xa hoa bằng ngọn Lửa của Cha, và những kẻ kiêu căng sẽ bị suy vi; Cha có ý định xây dựng lại Nhà của Cha, và Cha sẽ nhận con trai con gái của nó làm nghĩa tử để tôn vinh Cha; Vassula, con đừng đứng ngăn người ra như thế; Cha nói thật với con, Nước Nga, người chị em của con, sẽ đứng đầu² nhiều quốc gia, và cuối cùng sẽ tôn vinh Cha; hãy lắng nghe cho kỹ thì con sẽ hiểu:

¹ Tôi đã hiểu là nhờ sự thanh tẩy, bởi vì khi Thiên Chúa tỏ Mình ra và chiếu sáng vào một linh hồn, thì sự tương phản của Ánh Sáng trong bóng tối lớn lao đến nỗi, linh hồn sẽ thấy rất rõ sự bất toàn của mình, và sẽ cảm thấy đau khổ rất nhiều.

² Về phương diện tâm linh.

các mục tử của nước Nga sẽ qui tu lại

trong khi ở nơi khác, các hiệp ước đang bị xé bỏ, và trong khi ở nơi khác, phiên loạn đang tiến hành, để hủy bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu, thì các mục tử của nước Nga sẽ qui tu lại để hồi phục Nhà Cha, sẽ tôn kính Hy Tế Vĩnh Cửu, sẽ thờ lạy và vinh danh Cha;

vào những ngày cuối cùng, khi hết dân tộc này tới dân tộc khác suy sụp và làm đường lạc lối, vì đã dựng lên sự ghê tởm khốc hại trong Nơi Thánh, thì các mục tử của nước Nga sẽ quy tu lại để thánh hóa các bàn thờ của mình;

và trong khi những người khác¹ đang sùng kính một hình thể vô tri vô giác, một sáng tác của kỹ năng con người, một hình ảnh chết, thì các mục tử của nước Nga sẽ qui tu lại, để tôn vinh Cha, vì Cha là Thiên Chúa sẽ bảo toàn Sự Toàn Khiết của họ;

¹ Những người bội giáo.

và trong khi các nơi đang nỗ lực làm những chuyện độc ác, để rút vắn ngày giờ của các phát ngôn viên của Cha lại, bởi vì họ là niềm hy vọng của thế giới này, thì các mục tử của nước Nga sẽ qui tụ lại, để bảo vệ Hy Tế Thánh của Cha, còn về phần Cha, Cha sẽ đặt Ngai Tòa Cha trong nước Nga, và Cha sẽ tập hợp tất cả những ai mang Thánh Danh Cha lại với nhau để Tôn Vinh Cha;

Cha sẽ sửa chữa những bàn thờ bị đổ vỡ của nước Nga, bởi vì có nhiều người sống dưới Thánh Danh Cha cuối cùng sẽ ngã về với nước Nga, và các mục tử của Nga, sẽ một lòng một ý cùng nhau chung sức xây dựng lại Ngôi Nhà lung lay của Cha; những gì mà trước đây đã có thời bị vắn vẹo, thì bây giờ sẽ được làm cho ngay ngắn lại, và vì nhiệt tình của nước Nga đối với Cha, Cha sẽ trang điểm cho họ bằng những trang phục oai phong; Cha sẽ đặt các mục tử nước Nga đứng đầu vô số quốc gia; Cha đã khắc ghi dấu ấn thánh hiến vào nước

Nga, để một lần nữa, nước Nga lại dâng lên Cha trầm hương và hương thơm êm dịu; đây là lý do tại sao Cha sẽ ban cho các mục tử nước Nga rất nhiều phép lạ;

“hỡi nước Nga, Lòng Trung Thành và Dịu Hiền của Cha sẽ thánh hóa con; hỡi nước Nga, ái nữ của Cha, con hãy nhìn nhận Cha tron ven thì Cha hứa với con rằng, Cha sẽ cất nhắc con cháu của con lên như những vì sao, và ban cho chúng trang phục thánh thiêng; hỡi nước Nga, con hãy nhìn nhận Cha tron ven, thì Cha sẽ tiêu diệt mọi đối thủ của con; nếu con hoàn toàn nhìn nhận Cha, thì Cha sẽ làm những điều kỳ diệu mới nơi con, để chứng tỏ cho mọi người sống dưới bầu trời này thấy Lòng Thương Xót và Sự Thánh Thiện của Cha;”

Cha sẵn sàng tỏ Lòng Trắc Ẩn đối với nước Nga, và nếu nó hăm hở đón tiếp Cha, thì Cha sẽ không chần chừ; Cha sẽ nhanh chóng chứng tỏ cho nước Nga thấy, Cha là Đấng Toàn

Năng, Cha có thể hủy diệt những kẻ kiêu căng, và bẻ gãy những vương trượng vô kỷ luật; nhưng¹ nếu nước Nga tiếp tục ngang bướng, dùng sai sự tự do mà Cha mới ban cho nó, và gạt Cha ra ngoài tâm hồn nó, dù chỉ trong giây lát mà thôi, thì Cha sẽ cho phép một kẻ thù xâm chiếm nó ... nếu nước Nga không hết lòng trở lại với Cha, và một lòng nhìn nhân Cha, là Đấng Cứu Độ nó, thì Cha sẽ sai một đạo quân đông đúc và hùng mạnh tiến vào nó, và từ nó tràn đến tất cả các dân tộc, một đám đông như vậy xưa nay chưa hề có, và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa, rồi bầu trời sẽ trở thành tối tăm và rung chuyển, tinh tú sẽ mất ánh sáng ...

“hỡi nước Nga, hôm nay Cha sẵn sàng bù đắp lại cho con, về bao năm con đã phải chịu đau khổ, và nếu các con hoàn toàn nhìn nhân Cha, thì Cha vẫn còn có thể cứu tất cả

¹ Đột nhiên Tiếng nói của Thiên Chúa nhỏ lại, trở nên rầu rĩ và rất nghiêm nghị. Điều này làm tôi buồn hết sức.

các con thoát khỏi ngọn lửa hào; con hãy tìm kiếm sự lành chứ đừng tìm sự dữ, chẳng lẽ con đã quên nạn đói và cơn hạn hán của con rồi sao? ¹ Cha đã đẩy lui con rồng đỏ và hủy diệt sự xa hoa của đế quốc nó; Cha đã hạ nhục những kẻ kiêu căng, mở tung cửa ngục thất, và giải thoát các tù nhân của con, Cha đã lật đổ vương quốc con rồng đỏ đã cuộn trong lòng con, chính nó đã làm cho trái đất phải run sợ, và biến xứ sở con thành hoang mạc; (nhưng) để Thánh Danh Cha được tôn vinh trở lại nơi con, Cha đã mở cửa các Thánh Đường của con, hết thánh đường này đến thánh đường khác, vào Ngày hôm đó Cha đã gọi đích danh con là:

Russia, nước Nga²

để con được vui mừng, hoan hỉ, và cũng là để mừng Lễ Biến Hình của Cha,³ Cha đã

¹ Về phương diện tinh thần.

² Từ Liên Bang Xô Viết thành nước Nga.

³ Trong một sứ điệp, Chúa đã báo trước rằng Người sẽ biến hình nước Nga. Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản đã xảy ra đúng trong

biến đổi hình ảnh của con ngay tức khắc; tình trạng khổ cực vì bị áp bức của con là hình phạt các con phải chịu vì những tội ác của thế giới; và nay Cha đang chờ đợi để tỏ lòng đo lường đối với con, hỡi nước Nga, vì cuối cùng con sẽ tôn vinh Cha, nên Cha bảo cho con biết, trong khi các nước khác đang bị phá hủy thì con lại được xây dựng; nếu con đặt lòng tin vào Cha, thì trong khi nhiều người bị ngã gục, các mục tử của con lại được thành đạt; và trong khi một số Người của Cha, đã từng đồng bàn với Cha, lại phản bội Cha một cách tàn ác, thì chính con, con sẽ là người giơ tay ra bảo vệ Thánh Danh Cha, bảo vệ Vinh Dự cùng Hy Tế của Cha, và thế là mọi tội lỗi của con đã được đền trả rồi;

“khi đó, với lòng trung thành, con sẽ bước tới cứu người anh em con, người anh em đã là mồi của ma quỷ; con sẽ phục hồi Giáo

Hội thành Một, và Đức Công Bình sẽ đến sống trong Giáo Hội; Đức Công Bình sẽ mang đến Bình An và sự an toàn viên mãn; con sẽ được hạnh phúc, và sẽ dâng điệu hát cung đàn ca mừng ngợi khen Cha; con sẽ được giàu sang, vì con đã chứng tỏ lòng trung đối với Đức Vua của con, Người sẽ đáp trả lại cho con gấp trăm lần; và ở những nơi mà trước kia các hiệp ước đã bị xé bỏ, các ngôn sứ bị khinh bỉ và bị giết, ở những nơi đã gieo rắc biết bao điều xúc phạm, và tuyên bố những lời đe dọa náo động thấu tới trời cao, thì ở đó, hỡi con yêu dấu của Cha, chính tại nơi đó, các mục tử của con sẽ cất tiếng kêu gọi với những lời lẽ rất đáng kính trọng:

“Ơn Cứu Độ! hỡi các linh mục và thừa tác viên của Đấng Tối Cao, ơn cứu độ sẽ chỉ được tìm thấy trong Tình Yêu! Bình An! hỡi các mục tử là Ánh Phản Chiếu của Chúa Cha, bình an sẽ chỉ được tìm thấy trong Sự Tha Thứ; Hiệp Nhất! hỡi các anh em của Ánh Sáng

Cực Thánh, và Đấng là Một trong Ba, Ba trong Một Ánh Sáng Duy Nhất, sự hiệp nhất sẽ chỉ được tìm thấy trong việc kết thông gia với nhau! nguyện xin Chúa Toàn Năng của chúng ta, Đấng mà không ai có thể cưỡng lại, giúp cho chúng ta được xứng đáng với Thánh Danh của Người, nguyện xin Người ban cho chúng ta được nên một trong Thánh Danh Người; Lạy Cha Hằng Hữu, xin giúp cho chúng con được hoàn toàn nên một, đến nỗi mọi người trên thế giới nhận biết rằng, chính Cha là Đấng đã sai Chiên Hy Tế để tôn vinh Cha, và làm cho Danh Cha được hiển vinh;”

“như vậy các con sẽ triệt hạ được Con Quỷ Chia Rẽ, và các con sẽ sửa chữa lại những gì đã bị bỏ dở; hồi nước Nga, vai trò của các con là tôn kính và tôn vinh Cha; Ngày Đại Lễ vẫn chưa đến, nhưng sẽ đến bằng cách nào là tùy thuộc vào các con:

đừng để Cha phải dùng lửa để khiến các con quay về cùng Cha, nhưng bằng những mối

dây liên kết Hòa Bình;”

Lời tiên báo về núi lửa Eyjafjällajokull ở Iceland và khói thiên thạch ở nước Nga

Vào Ngày 28 tháng 11 năm 2009, Chúa đã kêu gọi tôi và ban cho tôi một kinh nguyện để phổ biến ngay tức khắc, Người bảo chúng ta hãy dùng lời kinh ấy mà cầu nguyện và nài xin lòng Thương Xót của Người. Đây là điều mà Chúa đã nói: *“hỡi Vassula, con hãy cầu nguyện lên Cha như sau:*

*“Lạy Cha Nhân Ái,
xin Cha đừng giáng cơn thịnh nộ
trên thế hệ này,
kéo họ phải diệt vong hết thảy.
Xin Cha đừng đổ tai họa và thống khổ
trên đoàn chiên của Cha,
vì các nguồn nước sẽ khô cạn,
và thiên nhiên sẽ héo tàn;
tất cả sẽ tiêu tan
không còn vết tích khi Cha thịnh nộ;*

*Hơi Thở nóng bỏng của Cha
sẽ thiêu đốt địa cầu thành nơi hoang phế!
Từ phía chân trời, một vì sao sẽ xuất hiện;
Đêm tối sẽ bị tàn phá,
và bụi tro sẽ rơi xuống như tuyết đông,
bao phủ dân Cha như những bóng ma;
Lạy Thiên Chúa,
xin rủ lòng Thương Xót chúng con,
và đừng đối xử khắc nghiệt với chúng con;
Xin Chúa nhớ đến
những tâm hồn hân hoan trong Chúa,
và Chúa cũng hân hoan sống trong họ!
Xin Chúa nhớ đến
những con cái tín trung của Chúa,
mà đừng giáng Bàn Tay quyền lực xuống
chúng con.
Xin Chúa lấy Lòng Nhân Từ Thương Xót
mà nâng chúng con chỗi dậy,
và đặt để huấn lệnh của Chúa
trong lòng mọi người; Amen;"*

Khi tôi nhận được sứ điệp này thì tự thâm tâm tôi biết rằng đây là điều khẩn cấp, Do đó, chúng tôi đã nhờ những người khác gửi lời kinh ấy đi khắp nơi trên thế giới, và các nhóm cầu nguyện đã không ngừng cầu nguyện bằng lời kinh ấy. Trong khi đọc kinh nguyện này, chúng tôi thấy rằng lời cầu nguyện muốn nói tới hai sự kiện. Sự kiện đầu tiên là nói về núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2010, tức là bốn tháng sau khi Chúa dạy cho tôi lời kinh trên đây, núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland bùng lên, phun ra một đám mây bụi tro khổng lồ như chúng ta đã nghe nói. Dân cư những vùng chung quanh núi lửa đó phải di tản. Một vài người gần bên muốn quay phim, nhưng chỉ cách có vài mét mà họ vẫn không thấy hình ảnh cho rõ được, vì những đám mây tro bay trong không khí rơi xuống như tuyết, như đã được viết trong kinh nguyện: **“Đêm tối sẽ bị tàn phá, và bụi tro sẽ rơi xuống như tuyết đông bao phủ dân Cha như những bóng ma;”** câu trên đây mô tả cảnh tượng mọi vật trở nên xám xịt và tất cả bị bao

phủ dưới lớp tro bụi. Hệ thống kinh tế của ngành hàng không thật thâm hiểm, vì rất nhiều chuyến bay bị đình hoãn, và mỗi ngày thiệt hại đến hàng chục triệu Mỹ Kim - Hoa quả, thịt cá và những sản phẩm khác trong nhà kho bắt đầu hư thối. Du khách bị mắc kẹt tại nhiều nơi trên thế giới. Xưa kia, loại núi lửa đặc biệt này, một khi đã bùng lên thì nó luôn tiếp tục phun trong vòng một năm rưỡi. Có lẽ lời cầu xin của chúng ta đã được chấp nhận, nên thời gian nó phun trào không kéo dài, kể cả ngọn núi lửa kế cận tuy to lớn hơn, nhưng đã không phun như dự đoán là nó sẽ gây ra rất nhiều thảm họa cho môi trường chung quanh và dân cư.

Trong khi nghe Chúa Giêsu dạy cho tôi lời kinh ấy, tôi thấy có một câu rất kỳ lạ, gần như không cùng một loại như những lời kinh khác, bởi vì trước khi nói câu ấy, Chúa dừng lại vài giây, rồi nói với giọng rất nghiêm nghị, những lời đó là: ***“Từ phía chân trời, một vì sao sẽ xuất hiện;”*** Đây là một lời cảnh báo khác, có thể điều này có nghĩa là có ba biển cổ. Hai biển cổ đầu tiên

không nghiêm trọng lắm, nhưng biến cố thứ ba chưa xảy đến, có thể mạnh mẽ hơn.

Thế rồi vào ngày 14 tháng 4 năm 2010, trong khi núi lửa vẫn còn đang phun trào, thì người ta thấy một ngôi sao sáng chói (khối cầu lửa) xuất hiện phía chân trời vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Thật là ngoạn mục! Nhiều người đã quay video và đưa lên Youtube. Đó là tối ngày thứ Tư 14 tháng 4 năm 2010, khi người ta thấy một khối cầu lửa hoặc sao băng sáng ngời băng qua bầu trời.

Bản tường thuật cho biết khối cầu lửa được nhìn thấy băng từ Tây sang Đông trên bầu trời phía bắc, và đặc biệt là dọc theo các tiểu bang Missouri, Illinois, Indiana and Wisconsin. Ngay trước khi chạm vào chân trời, khối cầu lửa đã bể ra thành những mảnh nhỏ rồi biến mất.

Khi dạy cho chúng ta lời kinh ấy, Thiên Chúa đã biết khối thiên thạch này đang tiến đến gần trái đất. Người ta nên đặt câu hỏi: “Năm tháng trước khi xảy ra sự kiện thiên thạch trên, tại sao Thiên

Chúa lại ban cho chúng ta lời kinh ấy để đọc? Chẳng phải là Thiên Chúa muốn gìn giữ chúng ta thoát khỏi cơn đại họa khủng khiếp đó sao?”

Ba năm sau sự kiện ấy, vào năm 2013, trong khi tôi đang ở Los Angeles. Đột nhiên tôi cảm thấy có sự thôi thúc muốn xin mọi người tiếp tục đọc lời cầu nguyện của ngày 28 tháng 11 năm 2009, vì tôi lo rằng mọi người đã ngừng cầu nguyện, do đó tôi gửi một thông báo xin mọi người, và họ đã cầu nguyện. Sau đó, tin tức đã đến, chỉ một tuần sau, vào ngày 15 tháng 2 năm 2013, một tiểu hành tinh khổng lồ có tên là Chelyabinsk rực sáng trên bầu trời nước Nga; tiếng nổ của nó đã phá vỡ cửa sổ của một số ngôi nhà, và có một ít người bị thương. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ông tạ ơn Chúa là không có mảnh vỡ lớn nào rơi xuống khu vực đông dân cư. Và rồi tôi nhớ lại những lời cầu nguyện ấy, cùng sự thôi thúc muốn được cầu nguyện lần nữa: ***“Hơi Thở nóng bỏng của Cha sẽ thiêu đốt địa cầu thành nơi hoang***

phé! Từ phía chân trời, một vì sao sẽ xuất hiện;

Đối với sự kiện lớn thứ ba về “***một vì sao phía chân trời;***” điều này đề cập đến một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Trong sứ điệp dưới đây, Đức Mẹ cho chúng ta biết tội lỗi của chúng ta sẽ dẫn đến cuộc Phán Xét bằng Lửa của Thiên Chúa như thế nào.

Lời kêu gọi Đầy Thương Xót của Đức Mẹ như một lời cảnh báo.

Vào ngày 7 tháng 1 năm 2008, Đức Mẹ đã đánh thức tôi dậy vào lúc 3g10, và cho tôi hiểu rằng, vào giờ này Chúa Kitô đang bị tấn công. Đây là giờ những kẻ sùng bái Satan thực hành các lễ đen. Trong Sứ Điệp, Đức Mẹ bảo rằng, chúng ta đã đến rất gần những biến cố mà nhân loại phải đối phó như đã được Chúa tiên báo, và những biến cố ấy đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta. Những biến cố bi thảm xảy ra do sự bội giáo của thế giới, sự chia rẽ và thiếu tình yêu thương của

Giáo Hội, những biến cố ấy xảy ra do hậu quả của việc thế giới khước từ Lời Thiên Chúa, Lời của Chính Thiên Chúa, lòng thù hận của nhân loại, sống theo thói đạo đức giả và vô thần, nói tóm lại, đó là vì tội lỗi của thế giới, và việc thiếu lòng thông hối ăn năn.

Mẹ nói rằng Trái đất đang lâm nguy và sẽ khốn đốn vì lửa. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa không thể kìm nén lâu hơn được nữa, và sẽ đổ xuống trên chúng ta, bởi vì con người không chịu đoạn tuyệt với tội lỗi. Mẹ cũng nói, mặc dù bao nhiêu năm qua Thiên Chúa đã tỏ Lòng Thương Xót để nỗ lực lôi kéo nhiều người trở về với Người, và mở rộng Cánh Tay để cứu vớt họ, nhưng chỉ có một số ít hiểu và biết lắng nghe; Mẹ nói rằng: ***“Thời gian của Lòng Thương Xót sẽ không kéo dài hơn được nữa, và đã đến lúc mọi người sẽ bị thử thách, lòng đất sẽ tuôn trào những dòng sông lửa, và dân chúng trên thế giới sẽ hiểu được sự vô dụng và bất lực của mình, vì họ đã sống mà không có Thiên Chúa trong tâm hồn,”***

Mẹ nói thêm rằng, Thiên Chúa kiên định và trung thành với Lời của Người. Thời điểm đã đến, Người Nhà của Thiên Chúa sẽ bị thử thách, và những ai khước từ Lòng Thương Xót của Người sẽ phải trải nghiệm Ngọn Lửa của Thiên Chúa;

(Đến đây tôi hỏi Mẹ về những vị thuộc về Giáo Hội mà đã ngược đãi chúng tôi, và không ngừng tới Công Trình của Lòng Thương Xót Chúa), Mẹ trả lời rằng, các ngài cũng sẽ phải chịu những điều mà các ngài đáng phải chịu;

Đức Mẹ tiếp tục nói về việc hy sinh. Mẹ dạy tôi nhắc nhở cho mọi người biết rằng, Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng chúng ta, kêu gọi chúng ta hiến thân cho Người một cách trọn vẹn hơn, và việc hoán cải sẽ không trọn vẹn nếu họ không làm việc hy sinh và chuyên cần cầu nguyện; Mẹ cũng nói, nếu ai đó nói rằng họ đã hoán cải và đã tìm thấy Chúa nhờ đọc các sứ điệp “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” của Người, thì họ nên dâng thêm hy sinh như một việc hiến tế. Mẹ nói có nhiều cách khác nhau để bày tỏ tình yêu và lòng

quảng đại của họ đối với Thiên Chúa; Không ai có thể nói “*chúng tôi là những người sống trong Sự Sống Thật trong Thiên Chúa*” mà lại không dâng hiến hy sinh vì tình yêu; và những ai thật lòng yêu mến Thiên Chúa thì sẽ được chúc lành và không phải sợ hãi trong những ngày ấy;

Đức Mẹ còn nói rằng, những ai kiên trì chịu đựng gian khổ sẽ được chúc phúc! Mẹ hài lòng với tất cả các linh mục (*tức hàng giáo sĩ*) đã chia sẻ cho người khác biết về Công Trình của Thiên Chúa và cổ võ cho Công Trình ấy (*như Tác Phẩm Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, và cả những người mở lòng đón nhận Thần Khí*), các ngài nên vững tin, bởi vì các ngài đã nhận được những đặc sủng của Thánh Thần Thiên Chúa, và nhờ Chúa Thánh Thần, các ngài đã trở nên những người mạnh mẽ hơn trong Chúa, và mạnh dạn hơn khi thực hiện kế hoạch cứu độ của Người; Mẹ chúng ta đã nói ***“Chúa Kitô ban cho họ Bình An của Người; nếu ai phục vụ và hy sinh bản thân làm hy lễ, thì sự phán xét bằng lửa sắp đến sẽ không quá nghiêm khắc đối với họ, vì tâm hồn họ sẽ được***

vui hưởng tiếng gọi của Chúa là tiếng gọi đem họ đến sự sống;”

“Đức Mẹ nói rằng, “nhiều người đã bỏ đạo, nhưng cũng có nhiều người sẽ được nâng dậy. Nhiều người đã không giữ vững Lời Chúa trong lòng, và đã xúc phạm đến Lời đã được ban cho họ, không những qua các Sứ Điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, mà còn qua Lời Chúa ban cho họ trong Thánh Kinh nữa;” ...

Thiên Chúa là Tình Yêu

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, các sứ điệp ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’ không phải là những lời tiên báo về sự diệt vong và sầu thảm. Tôi không muốn các bạn mang ấn tượng này vì đó là điều sai. Những gì tôi đã chọn để chia sẻ trong bài viết này là sự xác nhận về những lời cảnh báo và tiên báo đã trở thành hiện thực, và những điều sẽ đến trong tương lai. Những sứ điệp này là những Văn Thơ Tình Ái do Chúa Ba ngôi hát cho chúng ta, là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa bày tỏ cho

chúng ta thấy sự ngọt ngào, hiền lành và Tình Yêu cao vời của Người. Chúa Kitô đã từng mô tả đôi lời về Chúa Cha khi Người nói: ***“Cha Ta là Vua, nhưng lại giống như mẹ hiền, Người là Đấng Thẩm Phán, nhưng lại rất dịu dàng và yêu thương, Người là Alpha và Ômêga, Nguyên Thủy và Tận Cùng, nhưng lại rất hiền lành;”*** (10.08.1994)

Để cung cấp cho các bạn thêm bằng chứng rằng Chúa chính là Tình Yêu, và cũng để kết thúc bài viết này, tôi xin gửi đến các bạn một trích đoạn sứ điệp mà tôi đã chọn trong số rất nhiều sứ điệp của Người:

Vào ngày 22 tháng 6 năm 1998, Chúa Giêsu đã nói: ***“(...) Cha là Cửa Ngõ cho những ai muốn bước vào đời sống đạo đức; như cha đã hứa, Cha sẽ hồi phục tình yêu của con đối với tin mừng, để con hăng say loan báo tin mừng bình an như các tông đồ tiên khởi của Cha; dù con đi bất cứ nơi nào, con cũng sẽ để lại đàng***

sau hương thơm của Cha, khi con toả hương hết quốc gia này đến quốc gia khác, bởi vì Cha luôn luôn ở cùng con;

Cha sẽ ban cho con đặc ân, là làm cho tình yêu của con được lớn mạnh, không những là đối với Chúng Ta, mà với cả anh chị em của con nữa, để con có thể cất tiếng hát ca ngợi Chúng Ta thánh vịnh:¹ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau...”

Cha sẽ đích thân trở thành Đấng Hộ Trợ và Bạn Đồng Hành của con, và cũng là người nhà trong gia đình con, là anh, là chị của con nữa; Cha sẽ trở thành Đấng Cứu Mang con,² Cha sẽ trở thành tiếng amen của con đối với Đấng Amen,³ và là bài thánh ca của con đối với Đấng giờ đây đang hát những bài Thánh Vịnh mừng con ... hỡi hiền thê của Ta, Ta sẽ

¹ Tv 133,1.

² Đấng Cứu Mang và Phân phát các Hồng Ân.

³ Có nghĩa là: “sự xin vâng của con với Đấng Trung Thành và Chân Thật” một danh của Thiên Chúa.

mạc khải cho con những điều mà phàm nhân không bao giờ có thể mạc khải cho con được: Ta sẽ mạc khải cho con biết đáy lòng con, cùng những điều sâu xa và tâm trí của Thiên Chúa nữa;

Cha sẽ chứng tỏ đặc ân hải hà của Cha bằng việc lớn lên trong con, trong khi Cha làm cho con bé nhỏ lại; Bình Minh sẽ bừng dậy trong con, trong khi Đêm Tối sẽ tàn lụi đi;

Cha là Ánh Sáng của linh hồn con, và vẻ đẹp của Cha kiêu diễm như Cuộc Quang Lâm Lần Thứ Hai trong tâm hồn con, Cha sẽ tỏa sáng và khai mạc sự kết hợp Tình Yêu thần linh của Chúng Ta trước tất cả các thiên thần và các Thánh; Chúng Ta sẽ cử hành hôn lễ

trong Cha, con sẽ được vui hưởng sự tự do; không có Cha, thì linh hồn con vẫn còn bị giam cầm, và sẽ sa vào cạm bẫy của ma quỷ, là kẻ sẽ giam con trong ngục tù; vì vậy, hỡi người Cha yêu thương, con đừng nhìn vào ai khác,

mà hãy nhìn vào Thiên Chúa của con, là Đấng Chí Thánh; con đừng vui thú nơi ai khác ở trần gian, mà hãy vui sướng nơi Đấng nuôi nấng con từ Nguồn Mạch Sự Sống của Người; con đừng mơn mõi vì yêu ai ở trần gian, ngoại trừ tình yêu dành cho Vua các vua, là Đấng Nguyên Thủy và Tận Cùng, và yêu mến Nhà của Người;”

Chúng ta chỉ có thể tôn vinh Thiên Chúa bằng tình yêu, và chỉ nào khi chúng ta bắt đầu yêu mến Chúa Giêsu Kitô thực sự, chúng ta mới có thể cứu rỗi linh hồn mình, và hồi sinh thế giới đang hấp hối này. Chúng ta hãy kêu to lên: MARANATHA!

Trong Chúa Kitô,

Vassula Rydén

Vassula Rydén